

“Sosyalizmde ısrar, insan olmakta ısrardır”

YURTSEVER GENÇLİK



İki aylık İdeoloji ve Kültür Dergisi |

Sayı:27 |

Ocak/Şubat 2024

LI HEMBER KOMPLOYA 1999'AN BI CIWANTÎ ŞER BIKIN



İÇİNDEKİLER

Önder Apo'dan

02 Her devrimci usta olmak zorundadır

Perspektif

05 Temel hedefimiz yenilenme ve değişim...
Baran Mawa

10 Vejîn ve Îsyanların ruhu ile zaferi kazan...
Axîn Mahîr Dîcle

14 Örgütlülük bilinç istemektedir
Ferzende Isyan

Gerilla Yaşamı

17 Yüreği özgürlük heyecanı kadın
Viyan Ararat

19 Kêliyên azad û bi manewiyat
Rizgar Êrsî

Değerlendirme

20 Devrimci halk savaşında YCWK
Bawer Agir

24 Aile gerçekliği
Vejîn Jiyan

27 Faşizmin kanlı tetikçisi: Hizbul-Kontra
Nurhak Boran Amanos

31 En büyük gücümüz ideolojimizdir
Özgür Ronî

Kurdistan ve Tarih

34 Li pişt perdeya komployê çi heye...
Helmet Şahîn

36 Bajarê roj û bereketê; Riha
Yurtsever Gençlik

Kültür ve Sanat

38 Awazekî Qedîm û Zelal
Yurtsever Gençlik

39 Gelo Tu Dizanî?
Yurtsever Gençlik

Editörden

40 Kitap Tanıtımı
Yurtsever Gençlik

42 Karikatür(Çizgi Roman)
Yurtsever Gençlik

44 YCWK'nin görevleri ve eylem bilançosu
Yurtsever Gençlik



EDİTÖRDEN

LI HEMBER KOMPLOYA 1999'AN BI CIWANTÎ ŞER BIKIN

Değerli Yurtsever Gençlik!

2023 yılı Apocu fedailiğin, vuruş tarzının, mücadele gerçekliğinin, felsefe ve fikirlerinin, yaşam tarzının çok daha güçlü yaşanarak herkesi etkisi altına aldığı bir yıl oldu. AKP-MHP faşist rejiminin soykırım ve yok etme saldırılarına karşı, bir bütün olarak yıla damgasını vuran Kürdistan Özgürlük Gerillalarının mücadele performansı ve açığa çıkardıkları fedai duruş olmuştur. Kürdistan halkı gençlik ve kadınların öncülüğünde zafer çizgisinde kilitlenerek özgürlük yürüyüşü halinde yaşamışlardır. Yurtsever Gençlik dergisi olarak yıl boyunca yaşanan bu görkemli direniş ve mücadele gerçekliğini; faşist rejimin soykırım politikalarını sizlerle paylaşmaya çalıştık.

Soykırım saldırıları İmralı tecrit politikalarıyla devam etmektedir. Ocak-Şubat sayımızda komployu daha iyi bilince çıkarma ve komployu parçalama görevlerimizi yerine getirme konusuna yer verdik. Elbette Yurtsever Kürdistan Gençliği Önder APO'nun fiziki özgürlüğünü sağlamak için komploya karşı sürekli bir direniş içerisinde olmuştur. Geçtiğimiz yıl içinde Bakurê Kurdîstan Yurtsever Gençliği YCWK adıyla kendisini örgütlü bir güce kavuşturmuş ve eylemleri ile faşist soykırımcı sömürgeci rejime "yine geliyoruz" mesajını vermiştir. Dergimiz, Bakurê Kurdistan gençliğinin YCWK (Yekîtiya Ciwanên Welatparêzên Kurdistanê) şahsında geliştirdiği bu çıkışı özel olarak takip etmiştir. YCWK'nin rol ve misyonunu değerlendirerek gençliğin dikkatine sunuyoruz. Bu yılda da YCWK'nin açığa çıkaracağı performans ve faaliyetlerinin yakın takipçisi olmaya çalışacağız.

Yeni yılda bizler de gençliğin yenilikçi ruhuyla kendimizi yenilemeye çalıştık. Yeni bir dizayn ve yeni kategorilerle daha nitelikli, daha dinamik ve daha etkileyici bir yurtsever gençlik dergisi ile buluşacaksınız.

Özgür yaşam, tarih ve kültür bilinciyle oluşur gerçekliğinden hareketle yeni sayılarımızda Kürdistan tarihi, kültürü ve sanatına ilişkin bilinç yaratacak yazıları göreceksiniz.

Yurtsever Gençlik dergisi 2024 yılında yeni içerikleriyle gençliğin ideolojik ve kültürel kaynağı olmaya devam edecek. Doğru tarih ve kültür bilinciyle yenilenerek ve dönüşerek özgür yaşamı kazanmak için;

Bizi Okuyun Bizi Tanıyın
Genç Başladık Genç Başaracağız!

Editör



Ocak/Şubat 2024



Her Devrimci Usta Olmak Zorundadır

Yaşlılık ve gençlik de sosyolojik bir olaydır. 16 yaşında kocamak mümkünken, 70 yaşında çok genç kalmak olasıdır. Sürekli değişim halinde olanların genç kaldıklarını, genç yaşadıklarını yaşayarak görüyoruz. Hep yeni kalmak ise, her koşul altında mutlaka gerçeğe bağlı olarak hareket etmek ve gerçeğe müdahale edebilmenin koşullarını yaratabilmek demektir. Ben yaş olarak hepinizden ileriyim, ama sosyolojik olarak da hepinizden çok gencim. Gerçekten de kendimi çok dinamik hissediyorum. Çünkü her daim amaçlı, hedefli yaşıyorum; bütün hesaplarım eşit, özgür ve paylaşımcı bir topluma çıkar. Her halükârda nicel birikimleri ve nitel patlamaları ya da değişim-dönüşüm anlarını düşünerek yürüyorum.

Özgür bir insan olmayı kolay bir şey mi sanıyorsunuz? Bunun için sürekli bir geliş-

menin sahibi olmak gerekiyor. Anın devrimcisi olmak önemlidir. Siz zamanın devrimcisisiniz. Bu anlamıyla kendini aşamayanın gençleşmesi mümkün değil. Üretmeyen, bir ürün ortaya çıkarmaktan uzak kalanın, ilerleme kaydedemeyenin beyni keçeleşiyor, giderek donup kalıyor ve zamanla çürümeye yüz tutuyor. Yani gelişme kaydetmeyen hızlı yaşıyor. Ben planlı yaşıyorum. Her dakikamı, her saniyemi değerlendiriyorum. Yirmi dört saat beynimi çalışır halde tutuyorum. Siz ise yirmi dört saatte bir düşünüyorsunuz. Yani zaman tasfiyesi yaşıyorsunuz. Devrimci zamanı çoğaltmasını bilmediğiniz için gelişemiyorsunuz. Bunun adı kocamadır. Belirttiğim gibi, gençlik ve yaşlılık fiziksel zamanın uzunluk ve kısalığıyla bağlantılı değil. Kapitalist tekellerin yaşam tarzına karşı alternatif yaşam geliştiremeyenler, sistemin ideolojik saldırısına açık olanlar çok çabuk çürüyor

ve düşünceleri erkenden yaşlanıyor. Bu nedenle sonsuz boşanma ve alternatif paradigmayı ortaya koyduk. Hatta kurumsal düzeyde özgür eş yaşamı da çözdük. Yani teorik olarak doğru yaşam nedir sorusuna cevap verip, özgür yaşamın ölçülerini tespit ettik.

Kadının dışa yansıyan güzelliği olmayacak mı? Olacak elbette; dili, üslubu, saçı, başı elbette güzel olacak. Genel paradigma ile belirlenmiş sonsuz boşanma, özgür-eş yaşam ortaya konmuş; yani temel ilkeler ve doğrultusu belli. Bu konuda kafa netliği söz konusuysa, gerisi özel alandır; kişi kendi özgür iradesiyle şekillendirir. Mesela kaldığım hücrede nasıl yaşayacağım? Burası benim özel alanımdır. Ne kadar televizyon seyredeceğim, ne kadar okuyacağım, ne kadar yazacağım, ne kadar volta atacağım vb. bunların düzenlemesini ben yaparım. Ama bunlarda bir keyfiyetlik yoktur, kendini sürekli inşa ve ilkeli yaşam vardır. Yaşarken ilkeli yaşam; bunu gerçekleştirenken, bana ait özgürlük alanlarını da bu esaslara göre ben belirlerim. Yani tümünden ilkesiz ve keyfiyetçi bir yaşamı özgürlük alanı olarak dayatma söz konusu değildir. Sistemi reddetmek bir başlangıçtır. Bu ret temelinde özgür insan kendi gerçeğini inşa eden insandır. İnşa çok hayati bir olaydır. Tek tek tuğlaları üst üste koymak ve giderek kendinden bir yapıt ortaya çıkarmak ortak işittir. Ama her devrimci usta olmalıdır.

Eğer kendi özgürlüğünüz yeni özgürlüklere kapı aralıyor ve başkalarının özgürlüğüne vesile oluyorsa anlamlı ve yaratıcı bir özgürlüktür. Ama böyle bir sonuç yaratmaktan çok sizi belirli sınırlara hapsediyor ve zaman içerisinde kanatlanmanızı engelleyen bir ağırlığa dönüşüyorsa, o özgürlük oluşturuca değil tutsaklaştıran bir özgürlüktür. Özgürlük ağları elbette koruyucu, oluşturuca ağlardır. Kendinizi oluşturma da bir kalın işlevi görebilir. Ama kendinizi oluşturuca ve yaratıcı özellikler edinmekten yoksun bırakmanız anlamına gelmemeli. O ağlar bir anlamda yeniden özgür doğuşunuzun doğar-

ken yırtıp parçaladığı ağ veya koza olarak anlaşılmalı. Böyle anlarsanız, daima kendinizi aşma ve yenileyebilme yeteneğine kavuşur, özgürlüğünü süreklileştirirsiniz. Yok, böyle bir anlamlandırma yeteneği göstermez, ağlara yapışıp kalan ve sürekli o ağdan beslenen bir tüketici bağımlılık ilişkisine düşerseniz, bizzat kendiniz bu oluşturuca özgürlük ağlarını tutsaklığın ağlarına dönüştürmüş olursunuz.

Benim kadın ekseninde geliştirdiğim direniş, esas olarak kapitalizmin bu saldırılarına her cepheden yanıt veren, radikal bir dönüşümü amaçlayan, tarih ve kültür bilincinin yarattığı bir direniştir. Demokratik modernite ve demokratik ulus çözümümüz bu direnişin kadın-erkek eşitliği temelinde, özgür eş yaşam pratikleşmesinde somutluk ve derinlik kazanıp sistemleşmesi, doruklaşması anlamına gelir. Bu açıdan değerlendirdiğimiz-

de, kadın gerçeği erkeğe göre demokratik modernite çözümümüze daha yakındır. Kadın, erkeğe göre demokratik ulus paradigmasına daha yakındır. Çünkü kadın, erkek kadar bozulmamıştır. Görece dürüst ve samimi yönleri daha öndedir. Bu da kadını paylaşım ve ortaklaşmaya daha yatkın hale getiriyor. Kapitalist modernitenin ik-

tidar oyununa fazla bulaşmamış kadının bozulmayan, özgürlüğe ve eşitliğe açık doğası, paylaşımcı özellikleri demokratik komünal yaşamı besleyen özelliklerdir. Erkek gerçeği ise uygarlıkçıdır, yalana çok bulaşmış yapısı onu fazla kaypak ve hesapçı hale getirmiştir. Kadına göre hile ve aldatmaya daha açıktır. Önemli olan, kadının bu avantajlı durumuna bilimsel, felsefi ve politik bir yoğunlaşmayla içerik kazandırması, demokratik modernite paradigması doğrultusunda bilinç ve birikim edinerek yürüme gücünü gösterebilmesidir. Sistemle bağını kopartma, kopuş dediğim olay da bununla bağlantılıdır. Kadın öncülüğü ancak böyle bir form kazanırsa, tarihi bir misyonunu ve öncülük görevlerini getirebilir.

Kendini her an yeniden kurmak ve geliştirmek, olmazsa olmaz bir ilke düzeyinde ele

**Özgür
doğuşunuzun
doğarken yırtıp
parçaladığı ağ
veya koza olarak
anlaşılmalı**

alınmalıdır. Çünkü kapitalizm günlük olarak bin bir çeşit saldırı düzenlemektedir. Kadın etrafında geliştirilen tüm ilişkileri siyasal tahakküm ilişkilerine dönüştürerek ve bu tahakküm ilişkisinde cinselliği öne çıkararak

iddianız havada kalır. Hala eski kurnazlık havalarındasınız. Şöyle yetersiz kaldık, şöyle eksikliğe düştük lafazanlığıyla yapamadığınız görevleri ve devrimciliği omuzuma yıkıyorsunuz. Sizinki tuhaf bir açmaz; ne devrimcilik yapıyorsunuz ne de vazgeçiyorsunuz, sonuçta yükünüzü hep bana taşıtıyo sunuz. Önderlik gerçeğine göre mücadele, Önder-



kadına en büyük saldırıyı yapmıştır. Cinsellik alanında geliştirilen bu saptırma sanıldığından daha büyük ve ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Kapitalizmin yarattığı seksist toplum, bunun en somut göstergesi olarak önümüzde durmaktadır. Bu toplumda yaşam neredeyse tamamen biyolojik ve güdüseldir. Yaşamın tamamen biyolojik düzeye indirildiği bir yerde, kaçınılmaz olarak varlık bulacak olan faşizmdir, faşist yaşam anlayışıdır. Bu anlamda güdysel, biyolojik sınırlara indirgenmiş bir yaşam faşizm üretir demek yanlış değildir.

Aslında sorgulamayı 'Önderlik gerçeği ve biz' başlığı altında ele alıp kendi gerçekleştirme durumunuzdan hareketle başlatabilirsiniz. Hepinizin gerçeği yoldaşlık adı altında benimle mücadele gerçeğidir. Önderlik gerçeğine göre toplum ve birey olabiliyor musunuz? Buna göre bir yapılanma geliştirebiliyor musunuz? Geliştiremiyorsanız devrimcilik

Özgürlüğü Üreten Ve Örgütleyen Birer Devrimci Olarak Devrimi de Örgütlemiş Olursunuz

lik gerçeğine göre komite, Önderlik gerçeğine göre devrimci olabiliyor musunuz?

Savunmalarımın son beş cildinde geliştirdiğim değerlendirmeler bu açıdan muazzam imkan sağlar niteliktedir. Yeter ki ruhlarını ve beyinlerini hiçbir yangılığa yer vermeden bana yatırabilsinler. Sizler de ancak paradigmayı her yönüyle özümseyip uygulama gücü haline gelerek, tarih ve toplum karşısındaki sorumluluğunuzu yerine getirmiş olacaksınız. Bunu başardığınızda, özgürlüğü üreten ve örgütleyen birer devrimci olarak devrimi de örgütlemiş olursunuz. Demokratik modernitenin bilimsel ve felsefi temellerini ne kadar derinlikli kavrar ve bilince çıkarırsanız, mücadele ve yaşam işlerini o kadar doğru çizgide yerine getirebilir, felsefe ve edebiyatını geliştirebilirsiniz.



TEMEL HEDEFİMİZ YENİLENME VE DEĞİŞİM YARATMAKTIR

DÜŞÜNCEDE DERİNLİK VE İNCELİĞİ, TARZDA YENİLİĞİ, YÖNTEMDE ZENGİNLİĞİ GELİŞTİRELİM; 2024 YILINI BÜYÜK ZAFERLERİN YAKALANDIĞI BİR YIL HALİNE GETİRELİM...

Değerli Yurtsever Gençlik

2024 yılına girdik. Yeni yılın neleri getireceği, geride bırakılan yıldan çıkarılacak derslere ve bunun ışığında yürütülecek mücadeleye bağlıdır. Apocu hareketin yurtsever gençliği olarak 2023 yılındaki mücadele pratiğimizi ve duruşumuzu sorgulayarak analiz etmeliyiz. Önder Apo ve şehitler çizgisinde yapılması gerekenler nelerdi, neyi ne kadar yaptık, yapamadıklarımızın nedeni ve kaynağı nedir? Bu soruları cesurca sormalı, doğru cevaplara ulaşmalıyız. Pratiğimizi gözden geçirerek gerekli bilince ulaşmamız 2024 yılında yapmamız gerekenler konusunda netleşmemizi sağlayacaktır. Bu aynı zamanda şimdiden yarı yarıya başarıya anlamına da gelecektir. Dolayısıyla başarının yolu güçlü bir özelleştiri ve yüksek bir kararlaştırmadan geçer.

Tartışılmaz bir gerçek vardır, o da devrim mücadelemizin bayrağını sürekli zirvede tutan kahramanlık timsali şehitlerimizdir. Eğer 2023 yılında faşist soykırımcı Tc'nin imha ve soykırım planı boşa çıkarılmışsa ve tarihin en vahşi saldırı bombardımanına rağmen mücadelemiz dimdik ayaktaysa bu kendini bedel haline getiren devrim şehitlerimiz sayesinde. Vejîn Jiyan, Özgür Ronî, Erdal ve Rojhat yoldaşlar şahsında 2023 yılı tüm devrim şehitlerimizi saygıyla anıyor, anılarına bağlılık ve amaçlarını başarıya sözümüzü yineliyoruz.

Değerli Yurtsever Gençlik

2023 yılındaki temel hedefimiz yenilenme ve değişim yaratmaktır. Bununla Bakurê Kurdistan gençlik mücadelesinde gerçek anlamda hamlesel bir çıkışı gerçekleştirmektir. Özellikle Apocu çizgide kendisini eğiterek örgütlenen ve örgütlü gücüyle mücadeleye öncülük eden bir duruşu yakalama temel mücadele hedefimizdi. Yıl mücadelesi bu hedefi kesinlikle gerçekleştirmeye dönük çabalar ve savaşım ile geçti.

Yenilenme ve değişim gençlik mücadelesi açısından kilit iki kavramdır. Kendisini yenileyip değiştiremeyenler son kertede aşılmaya ve yenilmeye mahkumdur. Doğadaki her canlıdan toplumsal tüm yapılara ve oluşumlara kadar olmazsa olmaz yaşam kanunu budur. Söz konusu koskoca sistem güçlerine karşı mücadele yürüten devrimciler ve yine öncü bir güç olan gençlik olunca bu durum çok daha fazla geçerlidir. Tepeden tırnağa değişim, değişmeyen mücadele perspektifimizdir. Zamanın ruhu bunu emretmektedir. Bu açıdan gençlik hareketi olarak her an yenilenerek değişimi yaratmalıyız. 2023 yılının bu yönüyle önemli bir dönemeç olduğu açıktır.

Peki yıl boyunca ve genelde de son 8 yıllık olağanüstü savaşımızda yenilenme ve değişimi bu kadar gündem yapmamızın temel sebebi neydi? Neden bu kadar ısrar edildi, niye bu denli önemliydi? Çünkü alışkanlıklara gömülüp kalan kişiliklerle dönemin devrimci görevleri asla başarılamaz. Kaldı ki Apocu ideoloji bizlere değil zamanın, anın devrimcisi olmayı emretmektedir. O zaman bu durumda görevlerin başarılmasını bir yana bırakalım, vasat bir devrimcilik bile yapılamaz. Alışkanlıklar klasik, geleneksel, ezber, dar bakış açılarının sonucudur. Alışkanlıklarda incelik ve derinlik yoktur, bildiklerini her koşulda, her zamanda doğru farz ederek uygulama öndedir. Mekanik bir yaklaşım hakimdir. Kendisi ve ezberleri dışındakileri hesaba katmaz. Dolayısıyla alışkanlıklarla bir arpa boyu bile yol alınamaz. Varılacak tek sonuç tabiri caizse dolap beygiri gibi dönüp dönüp aynı noktaya gelmektir.

Üstelik TC gibi faşist, kan emici, vahşetinden sual olunmaz bir gerçeklik karşısında bu duruşun, bu bakış açısının ve bu tarzın hiçbir başarılı sonucu yaratamayacağı ortadadır.

Faşist soykırımcı düşmanın 8 yılın her gününde aralıksız, kesintisiz bir biçimde saldırmasının önemli bir nedeni de budur. Yenilenmemizin ve değişimi yakalamamızın önüne geçmek, bunun için hiçbir fırsatın doğmasına müsaade etmemektir. Bu çerçeveden baktığımızda 8 yıllık savaşın diğer bir özeti de budur. Yeni ile eskinin savaşı, değişim ile alışkanlıkların mücadelesi ya da yaşlanma ile gençleşme kapişması demek yanlış olmayacaktır.

Bakur gençlik mücadelesi de uzun yıllardır bunun sancılarını çekmektedir. Faşizm koşullarında, TC vahşetinde, topyekun tasfiye konsepti şartlarında eskide ısrar eden, alıştığı biçimlerde mücadele etmeyi tercih eden bir pozisyona çakılıp kalmıştı. Bu dönemi Bakur gençliğinin arafta kaldığı süreç olarak tanımlamalıyız. İşte 2023 yılı tüm bu geriye çeken ve bir yönüyle dayatma anlamına gelen bu duruma karşı topyekun hamlesel bir mücadele ile geçti. Yenilenme ve değişim savaşı verildi. Apocu çizgide mücadele doğrularını hakim kılma tek gündem oldu.

Bakur gençlik mücadelesinin Apocu çizgide nasıl örgütleneceği, kendisini nasıl eğiteceği, nasıl bir eylem hattıyla mücadele edeceği ve dönem görevlerinin ne olacağı 2023 yılı içerisinde her yönüyle netleştirilmiştir. Bu anlamda ortaya konulan mücadelenin kimi önemli gelişmelere yol açtığı rahatlıkla söylenebilir. Yıl içerisinde görüldü ki Apocu çizgi temelinde yenilenme ve değişime birazcık kafa yorulunca, buna göre bir düzeyde çabalar yoğunlaşınca nasıl önemli başarılar ortaya çıkmaktadır. 2023 yılı pratiğinin en önemli sonucu budur.

Faşist TC'nin son 8 yıldır gençliğe dönük yürüttüğü tüm saldırıların temel bir stratejik hedefi vardı, o da gençliğin bir örgüt olmamasıydı. Örgütlenerek güç olmamasıydı. Her türlü kirli özel savaş, faşist baskı, tehdit, şantaj, ajanlaştırma, tutuklama, fuhuş-uyuşturucu bataklığına sürüklenme bu amaç içindi. Çünkü örgütlü bir gençlik her şeydir, örgütsüz

bir gençlik ise hiçbir şeydir. Apocu ideolojiyle beynini ve yüreğini arındıran bir gençliğin yarattığı devrimci fırtınaları faşist soykırımcı Tc çok iyi öğrenmiştir. Bunu boşa çıkarmanın yolu ise örgütsüz gençlik yığınları oluşturmaktı. Bu saldırılar altında kendisini yenileyip değiştiremeyen gençlik mücadelesi fedai bir ruha sahip olmasına rağmen bu sebeplerden dolayı düşmana gerektiği cevabı verememiştir.

Gelinen aşamada bu faşist döngü parçalanmış, Bakur yurtsever gençliği kimi olumlu adımlar atarak yenilenen ve değişen bir örgütlenmeye gitmiştir. YCWK adlı gençlik örgütünün ilanı bunun göstergesi olmuştur.

Yıllardır sancıları çekilen, zorlanmaları yaşanan engeller bir düzeyde aşılarak Apocu gençliğin yeni kimliği adeta küllerinden yeniden doğmuştur.

TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞİM DEĞİŞMEYEN MÜCADELE PERSPEKTİFİMİZDİR

Hem geçmiş mücadele deneyimlerinin pratik tecrübelerini içselleştirmiş hem de zamanın ruhunu okuyarak günümüz mücadele yöntemleri ve tarzını oluşturmuş bir çıkış olduğu ortadadır. İlanıyla beraber Bakur gençliği içerisinde çok ciddi bir etki yaratmış, sahiplenilmiş, büyük bir coşku ve morale vesile olmuştur. Bunun yansıması bir anda ivme kazanan eylemlerden anlaşılmaktadır. Ciddi bir eylem performansı ortaya çıkmıştır. Tabi ki bunun nedeninin anlayış ve tarzda yaşanan yenilenme ve değişimle birebir alakalı olduğunu anlamalıyız. Diğer bir deyişle Bakur Apocu gençliği YCWK ile silkelenip kendine gelmiş ve ceng meydanına daha güçlü, daha diri ve daha iddialı bir biçimde inmiştir.

Bununla beraber yeni dönemde unutulmaması gereken en önemli görevlerden biri yenilenme ve değişim mücadelesini kesintiye uğratmadan devam ettirmektir. Faşist düşman da olduğu yerde durmayacaktır. Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, kan içici bir düşman vardır. Tüm imkan ve gücüyle saldırmaya devam edecek, yapabilirse hamlelerimizi boşa çıkarmaya çalışacaktır. Dolayısıyla YCWK ile Bakur gençliğinin geliştirdiği çıkışı da faşist baskının yanı sıra birçok kirli

özel savaş yöntemiyle etkisizleştirmek isteyecektir. Bunun için her konuda kendisini anlık olarak gözden geçiren ve düşmanın hevesini kursağında bırakan bir ısrar ve kararlılık olmalıdır.

Sağlam bir örgüt kendisini düşman denetimine sokmayan örgüttür. Bakur gençliğinin en fazla derinleşmesi gereken konulardan

Mutlak bir sırriyet olmalıdır. Ağzı sıkı, disiplinli, bir halkın devrim mücadelesinin ciddiyeti ve ağırlığıyla yaşayan devrimci özellikler esas alınmalıdır. Bu tarz pratikte yaratıcı biçimlerde uygulanırsa düşmanın burnunun dibinde dahi olursa düşman farkedemeyecektir. Tc öylesine abartılı bir karaktere sahiptir ki bu psikoloji kendisini koyvermeye, herşeyin denetimi altında olduğuna inanarak

Düşman denetiminden çıkmanın yolu düşmanı denetime almaktır

biri bu olmalıdır. Tc, istihbarat ve teknik gücüne güvenmektedir. Biz de Apocu gençlik olarak irademize, inancımıza ve aklımıza güvenmekteyiz. Eğer akıl, irade ve inanç gücümüzü doğru örgütleyebilirsek düşmanın teknik ve istihbarat üzerinden kurduğu denetimi rahatlıkla felç edebiliriz. Ankara eylemi bunun eşsiz bir örneğidir. Düşman, istihbarat ve teknik üzerinden ulaştığı bilgilerle devrimci örgütleri imha etmeye çalışmaktadır. Bakur gençliği bu anlamda da geçmiş dönemde yaşanan hatalardan büyük dersler çıkarmalı, rastgele, yüzeysel yaklaşımlarla hareket etmemelidir.

Gençlik örgütlülüğü öyle bir örgütlenme tarzına sahip olmalı ki düşman gözü kör hale gelmelidir. En başta sıkı bir örgütlülük olmalıdır. Örgütlenen gençler içerisinde inanç, bağlılık ve dürüstlük olmalıdır. "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" felsefesi hakim olmalıdır. Düşmana tarif edilemez bir kin, öfke ve nefret olmalıdır. Bu temelde birincisi düşman hiçbir biçimde kendi ajan, kontra ve işbirlikçilerini bu örgütlenmelerin içine sızdıramamalıdır. Sürekli duyarlı ve tedbirli davranılmalıdır. Ne herşeyden şüphe edecek kaygılı bir duruş ne de herkese ve herşeye koşulsuz güvenen bir saflık olmamalıdır. Bu biçimde sağlam çerkerdek gençlik örgütlenmeleri adeta bir çelik gibi yaratılacaktır.

İkincisi; bu örgütlenme içerisinde yer alanlar kendi aileleri yada en yakın arkadaşları dahil hiç kimse tarafından bilinmemelidirler. Bir söz vardır: "Sırrını söyleme en yakın dostunu, o da söyler en yakın dostuna" diye.

rahat yaklaşmaya sonuna kadar açıktır. Onun için düşman iyi tanınır, zayıflıkları doğru tespit edilirse düşmanın denetim kurmasını bir yana bırakalım düşmanın kendisi denetime girmiş olur. Tersinden okunursa düşman denetiminden çıkmanın yolu düşmanı denetime almaktır.

Üçüncüsü: düşman tekniğine karşı ciddi bir bilinçlenme çabası olmalıdır. Uzay çağında yaşıyoruz. Uydu teknolojisiyle herkesin dinlenebildiği, takip edilebildiği ve denetime alınmaya çalışıldığı bir sistemle karşı karşıyayız. Bunu ne çok büyüterek hiçbirşey yapılamaz psikolojisine girilmeli ne de küçümseyerek sonuna kadar denetime açık bir çalışma anlayışı ve tarzına kaymalıyız. Her ikisi de çok yanlıştır. Yapılması gereken düşmanın bize karşı kullandığı tekniği tanımak, buna göre tedbir almaktır. Telefondan internete, mobese ve her çeşit kameradan ortam dinleyen böceklerle veya cihazlara, gps teknolojilerinden parmak izi ve Dna'ya kadar halkımızın özgürlük amacını başarıya götürmek için kendimizi bilinç sahibi kılmalıyız. Günümüz gençliğinin bu konulara yatkınlığı herkesten daha fazladır. Yani avantajları daha fazladır. Buna göre devrimci mücadele ve eylem içerisinde iken bunlardan nasıl korunulur noktalarında araştırmalar yapmalı, mücadelemizin tecrübelerinden faydalanmalı, düşmana kesinlikle açık vermeyecek, denetim kurmasını engelleyecek bir tarzı ve anlayışı geliştirmeliyiz. Bunu geliştirmenin sırrını da buradan söylemek istiyoruz: "En büyük teknik, insandır" sözüne inanarak başlayacaksınız.

Düşman denetimine ve radarına yakalanmamanın yöntemi bu konularda sürekli bir eğitim faaliyeti içerisinde olmaktır. Bakur gençliği adeta çölde susayan bir bedevinin suya olan hasretiyle eğitime ihtiyacı olduğunu aklından çıkarmamalıdır. Apocu çizgi, anlayış ve tarz ancak kendini eğiterek yaratılır. Düşman denetiminin kırılmasının yolu da eğitimden geçmektedir. YCWK tarihe iz bırakan bir mücadeleyle faşizme unutamayacağı darbeler vurmak istiyorsa kendisini Apocu

çözüm umudu ve iradesi olarak görüyorlar. Demokratik konfederalizm çizgisini iktidarcı ve devletçi sistemin gerçek bir alternatifi olarak benimsiyorlar. Demokratik ulus anlayışıyla tüm boğazlaşmaların sona ereceğine inanıyorlar. Demokratik modernite paradigmasıyla da kendisini alternatifsiz gören, tarihin en büyük zulüm rejimi olan kapitalist modernite sistemine karşı alternatif bir yaşam kurulabileceğine güveniyorlar. Tüm bunlar Önder Apo'yu bir çekim merkezi haline geti-



HER YCWK'Lİ APOCU FIKIRLERİN VE YAŞAM TARZININ HAVARİSİ OLMALIDIR

ideolojide eğitmelidir. Önceki değerlendirmelerde ifade etmek istediklerimizin hepsi de özünde bir eğitim gündemi haline getirilip yoğunlaşırsa sonuç alıcı olacaktır. Yüzeysellik hastalığına kapılmadan, varlık yokluk savaşının ciddiyetiyle doğru mücadele etmeyi kendimizde yaratmak istiyorsak bunun için eğitimin en hayati görevlerin başında geldiğine iman etmeliyiz.

YCWK gençliğinin kendini bu temelde eğitime yatırma, eğitimle değişim yaratma çabalarının olduğu yıl pratiğinde açığa çıkmıştır. Fakat sadece bununla da sınırlı kalmak olmaz. Bugün küreselleşen bir Önder APO gerçeğinden bahsediyoruz. Dünya kadınları, gençliği, akademisyenleri, filozofları, aydınları, sanatçıları, yerel halkları Önderliğin fiziki özgürlüğü için mücadele ediyorlar, seslerini yükseltiyorlar. Çünkü Önder APO'yu uygarlığın tüm sorunlarına, insanlığın başına bela edilen tüm sistem sorunlarına karşı bir

rerek evrensel bir Önderlik haline getirmiştir. Önder Apo esas olarak savunmalarıyla bu düzeyin gelişmesine yol açmıştır.

Kürt gençliğinin özelde de Bakur'daki gençlik mücadelesinin bunu her şeyin merkezine alması gerektiğini söylemeyi bile abes görmekteyiz. Bu konuda yaşanan ciddi zayıflıklar vardır. Bazıları Önderlik gerçeğine o kadar uzaktır ki Önder Apo'yu özgürleştireceğinden bahsetmektedir, kameralar önünde buna benzer konuşmalar yapmaktadır. Halbuki söylediklerinin yeterince farkında değildir. Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için yürütülecek mücadele aynı zamanda her bir kişinin kendisini özgürleştirme mücadelesidir. Kendisini özgür kılamayan bunun lafını bile edemez. Bu durum bile Apocu ideolojinin anlaşılmasında yaşanan yetersizliğe ve yüzeyselliğe nişandır. Yeni dönemde Önder Apo'nun fikirlerini ve yaşam tarzını öğrenmeyi kendisine yaşam pusulası haline getiren

bir eğitim anlayışına ihtiyaç vardır. Önder Apo eğer yaşam, mücadele ve zafer rehberimizse o zaman her adımımızı buna göre kendimizi eğiterek atmalıyız. Bu yapıldığı oranda Apocu fikirleri ve yaşam tarzını etrafımıza yaymalıyız. Duymayana duyurmalı, görmeyenin görmesini sağlamalı, okumayanın okuması için seferber olmalıyız. Her bir YCWK'li APOCU fikirlerin ve yaşam tarzının havarisi olmalıdır.

Bakur gençliği yıl içerisindeki eylem pratiğiyle pasif savunma duruşundan çıktığını göstermiştir. Yapılan eylemler yeni bir ruh yaratmıştır. Özgüven ve cesaret kazandırmıştır. Faşizmin kağıttan bir kaplan olduğu Kürdistan Özgürlük Gerillasının eylemleriyle zaten gözler önüne serilmişti. Yanı sıra gençlik eylemleri bunun toplumsal ayağını geliştirme işaretlerini vermiştir. Gençliğin dili, duruşu ve her bir davranışı eylemdir. Gençliğin temel kimliği eylemdir. Eylem, genç olmanın vazgeçilmez ölçüsü ve ilkesidir. YCWK'nin bu duruşu güçlendirmeye çalışması olması gerektir. Yalnız eylem çizgisinde de ısrarla üzerinde durulması gereken püf noktaları vardır. Konuştuğu kadar yapmadan bahsedilir. Biz bu mücadele geleneğinin ardıllarıyız. Fakat YCWK bunu da daha ileriye taşımalıdır. Yapmalı ama konuşmamalıdır. Konuşacaksa da bu eylemlerle olmalıdır. Eylem söylenmek istenen söz, verilmek istenen mesaj, alınmak istenen intikam olmalıdır. Bununla beraber eylem çizgisini gittikçe radikalleştirmeyi hedeflemeliyiz. Mevcut eylemlerle yetinen veya tatmin olan değil, zafere kadar eylem duruşunda olmalıyız. Bunun için de ölçü eylemin düşmana verdiği zarar olmaktadır. Düşmana zarar vermeyen eylem eylem değildir. Sadece bunları yapma gücü olanlar yapmaya devam etmelidir. Fakat bunun dışında stratejik eylemler yapma konusunda çok daha ciddi yoğunlaşmalıyız. Ulaşılmaz hedeflere yoğunlaşan bir eylemci eylem yapmamanın gerekçesini üretiyordur. Fakat hem ulaşılır, hem rahat hem de stratejik etkisi olacak eylemler üzerine kafa yormak gerekir. Düşman nasıl ki biricik devrimimiz Rojava'nın altyapı sistemini imha edecek saldırılar yapıyorsa bizler de Tc faşizminin altyapısını hedefleyecek eylemlere odaklanmalıyız. Düşman her yerde olduğunu iddia etmektedir, o zaman biz de bu düşmanı her yerde, hiç beklemediği anda ve hiç beklemediği yerden vurabiliriz.

Bunun için yeri geldiğinde bir çakmak ateşi bile yeterli olacaktır. Önemli olan bu konuda da alışkanlıklarımıza yenik düşmememiz, rahata kaçan, sıradan eylemleri başarılı görmememizdir. Yeni dönemde hem düşman hedeflerini stratejik düşünerek vurmaya hem de halkımız içerisinde gençlerimizi zehirleyen, bataklığa çeken, yozlaştıran fuhuş, uyuşturucu çetelerine rahat gün yüzü göstermeye odaklanmalıyız. Son olarak YCWK ajan ve işbirlikçilere karşı devrimin keskin kılıcı olmayı onur ve şeref sözü olarak yerine getirmelidir. Eğer bazı kanı beş para etmeyen hainler yurtsever insanlarımıza dair düşmana itirafçılık yapıyorsa bunlara yaşam hakkı tanınmamalı, halk düşmanı olarak görülüp cezalandırılmalıdırlar. Bunun için her türlü bedel göze alınmalıdır.

Değerli Yurtsever Gençlik

Yeni bir 15 Şubat kara gününü karşılıyoruz. 34 komplocu hain devletin işbirliğiyle Önderliğimize karşı gerçekleştirilen uluslararası komplonun üzerinden 24 yıl geçmiş bulunuyor. Aynı zamanda Önderliğimizden 34 aydır tek bir haber kırıntısı bile alamamaktayız. Bu durumun yarattığı ruh halini ne tarif etmek, ne anlaşılır kılmak mümkün değildir. Duygularımızın keskinliği tüm zamanları geride bırakmıştır. TC faşizminin Önderliğimiz üzerindeki saldırılarına sessiz kalmak, boyun eğmek en büyük onursuzluktur. Apocu gençlik olarak bu 15 Şubat sürecini onur mücadelesi olarak görmeli, onurumuzu çiğnetmeyeceğimizi alçak düşmana göstermeliyiz. Bizler Apocu gençliğiz. Apocular çaresiz ve çözümsüz olmazlar. Çare ve çözüm mücadeleye hakkını verebilmekten geçmektedir. Apocu çizgide yapılması gerekenler net ve açıktır. Bakur gençliği olarak bunları doğru pratikleştirmeyi başarırız ortada ne tecrit ne de esaret kalır. Önder Apo şahsında yürütülen özgürlük mücadelesi hepimizin mücadelesidir, o zaman her bir YCWK'li genç kendisini Önder Apo'nun bir parçası haline getirmeli, tecrit ve işkence sistemini sona erdirene, Önderliğin fiziki özgürlüğü gerçekleşene denk mücadeleyi zirveleştirmelidir. İmralı sistemi ile yaşamaya alışmadık, alışmayacağız. Bu temelde İmralı soykırım sistemini parçalamak için tüm Bakurê Kurdistan gençliğini fedaice bir mücadeleyle düşmanın üzerine yürümeğe çağırıyoruz.



SARA, ROJBÎN VE RONA HÎLERİN ÇİZGİSİNDE ÖRGÜTLENELİM, VEJÎN VE İSYANLARIN RUHUyla ZAFERİ KAZANALIM!

Değerli Yurtsever Genç Kadınlar

15 Şubat 1999 komplosunun 24. Yılıni ardımızda bırakmakta ve 34 aydır Önder Apo'dan haber alamamaktayız. Geline aşamada tec-

rit durumunu da aşmış bir komplo gerçekliği ile yüz yüzeyiz. Tarihte birçok komplo gerçekleştirmiş olmasına rağmen Önder Apo şahısın-



BI JIN JÎYAN AZADÎ AZAD BIKE RÊBERTÎ



da özgürlük hareketi ve Kürt hareketi üzerinde gerçekleştirilen komplonun eşi benzeri görülmemektedir. Önder Apo komployu tahlil etti ve kendi şahısında boşa da çıkartmıştır.

Komplocu güçlerden en büyük intikamı ve boşa çıkartması da hareketimize, halka ve insanlığa sunmuş olduğu alternatif yaşam çizgisi ile olmuştur. Hem ardımızda bıraktığımız 2022 yılı, hem de yeni bir komplo sürecine doğru yaklaşırken geçmiş pratiklerimizin değerlendirmesi, çıkaracağımız ders ve tecrübeler ile 2024 yılına daha doğru yaklaşabilir ve zaferle taçlandırarak bir pratiğe çevirebiliriz. Kuşkusuz buda Önder Apo'ya uygulanan tecritin kırılması ve fiziki özgürlüğüne kavuşmasıyla mümkün olacaktır.

Değerli Yurtsever Genç Kadınlar

Birçok defa bazı süreçleri olağanüstü olarak belirtmekteyiz. 2023 yılı da böylesi bir misyona sahipti. Toprağımızdan, ağaçlarımızdan, suyumuzdan ve taşımızdan bile in-

tikam alırcasına toptan yok edilmemiz için, varlığımıza karşı en ahlaksız yöntemler ile savaşılan bir düşman gerçekliği ile mücadele halindeyiz. Yine neredeyse her gün, katledilen kadın haberlerine tanık olmakta ve buna karşı kadın özgürlük mücadelemizin en dinamik gücü olan genç kadınlara karşı en şiddetli savaş politikalarına karşı sürekli bir direnme söz konusudur. Olağanüstü bir savaş gerçekliği karşısında kısmi de olsa verilen mücadelele cevap olmayı başarmıştır. Önderliğimizin kadın özgürlük felsefesinin ve yine oluşturduğumuz öz güven ve iradenin toplumu nedeli etkilediği ve değişim yarattığını devrim karşıtı güçler de iyi görmekteler. Bütün öfkeleri de bunun karşısında büyüdükçe kadına yaklaşımları da o derece ideolojik bir savaş konsepti doğrultusunda gelişmektedir. Toplumun kadınlara direnişte olduğunu, kadın ve gençlik mücadelesi zayıflarsa toplum ve devrimin biteceğini bilmektedirler. Toplumsal köleliği kalıcılaştırmak içinde tüm saldırıların odağını kadını yerleştirmektedirler.

Bu merkezlerden biri de Paris ve burada gerçekleştirilen Paris katliamı olmaktadır. 9 Ocak'ta Önderlik paradigması ile güçlenen ve öncülük eden Sara, Ronahî ve Rojbîn arkadaşlar hedef alındılar. Bu katliam faşist TC zihniyetinin Kürt kadınına olan öfkelerini, Önderlikten intikam alma uğraşlarını gösterse de bu vahşi zihniyet bunu başaramamıştır. Yine bizler açısından da düşmanı belli mekân ve zamana göre ele alan bir anlayıştan çok düşman bilinciyle yaşayarak yanılıgı yaklaşımlardan kaçınıp mücadele etmek ve savaşmak acı derslerden biri olmuştur. Düşman ancak bu biçimde bitirilebilir.

Şahadete ulaşan her bir yoldaşımız bizlere büyük bir miras da bırakmışlardır. Her yoldaşımızın şahadeti görev ve sorumluluklarımızı büyütülmektedir. Elbette büyüyen görevlerimiz bizimde vereceğimiz savaş ile sonuç olacaktır. Barış istemleri, talepleri ve düşmana

bağlı yaşamak ile özgürlük olmaz. Ardımızda bıraktığımız süreçte yaşanan en büyük yanılıgıardan biri de buydu ki, kendimizi savaş koşullarına göre hazırlayıp ve savaşın içerisinde savaşılan örgütlü genç kadınlar olarak yaklaşacağımıza, zaman zaman düşman yokmuş gibi davranıldı. Bu da genç kadınlar olarak, örgüt olmamızın, örgütlü gücümüzü açığa çıkartmanın önünde engel olmuştur. Böylesi bir savaş içerisinde "barış" kelimesini ağızlarına almak bile düşman bilincindeki zayıflığı ortaya koymuştur. Genç kadınlar olarak bu yılı "BI JIN JIYAN AZADÎ, AZAD BIKE RÊBERTÎ" şiarıyla ve "JIN JIYAN AZADÎ SERBIXE AZADÎ" kampanyası çerçevesinde tüm çalışmalarımızı ele alarak yürüttük. Bu da devrimin genç kadınlar ile olacağına iddiasıydı. Devrimin; Sara ve Vejinlerin, İsyân ve Leylaların çizgisinde yürümekten geçtiğini de bizlere gösterdi. Genç kadınlar olarak öncülük, örgütlülük ve eylem çizgimizde ki doğru katılım ile özgürlük gelişecektir. 2023 yılını bu doğrultuda ele alıp, büyük kazanımlar ve örgütlü bir gücü açığa çıkartma mücadelesi, düşmanın bütün saldırı, iş-

kence ve şiddetine rağmen yürütülmüş ve her genç kadının direnişi, güçlü bir duruşu da açığa çıkarmıştır.

Zayıf ve yetersizliklerimizden açığa çıkmıştır ki, her ne kadar genç kadınlar olarak özgürlük mücadelemizin önemini bilsek de, bilmek ve yapmak arasında ciddi bir fark olduğunu da görmek lazım. Heyecan ve aşk az ise amaçta soğuma var demektir. Kendini adarcasına çalışmalara odaklanma, fetih ruhuyla kapsamlı düşünme, cesaret ve heyecan ile dolup taşıyıp inşa çalışmalarını yaparken öfke ve nefret ile faşizan ve eril zihniyet ile mücadele etmeliyiz. Devrimci Halk Savaşı stratejisi, inşa görevleri, Önderliğimizin fiziki özgürlüğünü sağlama mücadelesi genç kadınlar olarak başarılması gereken görevler olarak karşımızda durmaktadır. Ancak bu görevlerin yerine getirilmesinde bir de öncülük yapması gerekenler vardır. Bu, işin doğa-

**Heyecan ve aşk
az ise amaçta
soğuma var
demektir**

sı gereği de böyledir. Önderliğimiz geliştirmiş olduğu paradigmanın hayata geçirilmesinde stratejik iki öncü belirledi. Bunlardan biri kadın diğeri ise gençliktir. Elbette ki bu öncülükler öylesine belirlenmemiştir. Tarihsel ve toplumsal sebepleri vardır. Hem kadın hem de gençlik tarihte toplumsallığın gelişmesinde ve korunmasında en çok emek sahibi olmuş, insanlığın özgürlük arayışlarına öncülük yapmışlardır. Günümüzün en ağır savaş koşullarında da genç kadınların özel savaş yöntemlerine, tutuklama, kaçırma, ajanlaştırma tehditlerine, işkence ve şiddet uygulamalarına karşı fedakarlıklarla dolu geliştirdiği direniş soykırım saldırılarının önemli ölçüde boşa çıkarılmasını sağlamıştır.

Genç kadınlar olarak sonuç itibarıyla mücadelemizin sebebi halkımızı, kadınları, gençleri, haksızlığa ve ayrımcılığa uğrayan tüm kesimleri savunmak ve özgürleştirmektir, özgür bir toplum haline gelmektir. Öncü güçte genç kadın olduğuna göre, toplumun en büyük sorunu olan varlık sorunu en başta genç kadınların sorunu olmaktadır. Bu anlamıyla Bakure Kürdistan'da yürütülen mücadelemizde genç kadınların kişilikleri liberalize eden anlayışlarla mücadele etmesi olmazsa olmazdır. Yine liberalizmin bireyci anlayışlarını reddederek toplumla bütünleşmesi ve toplum sorunlarını kendi sorunları olarak görüp uyuşturucu, fuhuş, asimilasyon ve her türden çeteci anlayışlara karşı mücadeleciler bir çizgide yürümeyi esas alma olumlu olmuştur. Sonuç olarak tüm sorunların çözümü bilinçlenmekle sağlanabilir. Bilinç gelişmeden hiçbir şeyi başarmak mümkün değildir. Genç kadınlara dönük geliştirilen saldırılar en başta ideolojiktir dedik. Dolayısıyla zihniyeti etkileyen ve yönlendiren kurumlar üzerinden geliştirilir. Eğitim kurumları, medya, aile, cinsiyetçilik kodlarıyla şekillenen yaşamın tüm alanları aslında genç kadınlar açısından bir bütün ideolojik saldırı aygıtları haline getirilmiştir. Bu konuda yürütülen mücadelemizle kimi gelişmeler olsa da

gelenen aşamada hala ciddi bir zihniyet değişikliği olmamıştır. Değişimin olmadığı yerde gericilik, gericiliğin olduğu yerde de kadın özgürlüğünden bahsedilemez. Yeni dönem çalışmalarında genç kadınlar olarak; kendimiz için esas alacağımız en temel çalışmada zihniyet değişimi ve zihniyet inşası olmalıdır.

Yine tecavüz edilen genç kadınlardan, katledilen kadınlara, erken yaşta evlendirilmelere, fuhuşa sürüklenen genç kadınlara ve yurtlarda asansörlerin düşmesiyle yaşanan ölümlere kadar tüm yaşamı kadına mahkûm etmeye çalışan faşist bir zihniyet var. Bunun karşısında da üniversitelerde genç kadınlar öncülüğünde bir gelişim olsa da bu gelişmelerin serhıldanlara dönüşmesini öncülük sorunu olarak görmek gerekir. Her üniversiteyi bir devrim ocağına dönüştürüp, genç kadın akademileri, genç kadın enstitüleri, genç kadın fikir kulüpleri vb. çalışmalar yapılmalıdır. Eğitilen ve bilinçlenen genç kadınlarla faşist zihniyeti yerle bir edebiliriz. Bunun için de önümüzdeki sürecin her anını, her gününü ve her saatini düşmandan intikam alma ve özgürlüğü sağlama hedefiyle ele alıp, kadın kurtuluş ideolojisinde her bir genç kadının temel yaşam ilkeleri olarak ele alması ve yeni sürece bu doğrultuda hazırlanması gerekir.

Bir diğeri de örgütlenen ve bilinç kazanan özgür kadın duruşumuzun eyleme geçmesidir. Kürt halkı, kadınları ve genç kadınlar büyük bir soykırım vahşeti içerisinde varlık-yokluk savaşı vermektedir. Bu süreçte ilanı yapılan YCWK'nin büyük bir aşk ve sorumluluk ile bu sürece cevap olma ve dönem sorumluluklarını Rukence, Saraca, Erdalca, Rojhatça yerine getirmek için yeni bir örgütlenmeye gitmiştir. Tüm Bakure Kürdistan ve Türkiye metropollerinde de büyük bir yankı uyandırmıştır. YCWK demek; kararlılık, disiplin, yurtseverlik, intikam alma ve zafer kişiliğini kendinde yaratarak genç direnmenin,

**Hiçbir şey
örgütlenen genç
kadın iradesinden
güçlü değildir**

genç mücadele etmenin, genç bir dirilişin ve direnişin adı olmaktadır. Bu doğrultuda tüm genç kadınlarında YCWK saflarında bu örgütlülüğü büyütme, genç kadın ruhunu YCWK saflarında eylemlere taşıma ve düşmana etkili, büyük darbeler vurması gerekir. Yukarıda da düşmanın en büyük korkusunun genç kadın örgütlülüğü olduğunu belirtmiştik. Bu korkuyu yaşayan düşmanın her anını kabusa dönüştüren genç kadınlar olmalıdır. Köylerden, mahallelere, ilçelerden şehirlere, okullardan, tarlalara, iş yerlerine ve evlere kadar YCWK'li genç kadınlar olarak yaşamın her alanını bir direniş ve savaş mevzi-

sine dönüştürmeliyiz. Hiçbir şey örgütlenen genç kadın iradesinden güçlü değildir. Güçlü bir iradeye sahip olduğumuz müddetçe bir kişi de olsak iki kişi de olsak, düşmanın nasıl tarumar edildiğini Ş.Ruken ve Ş.Sara arkadaşlarımızın eylemi bizlere gösterdi. Yine Ş.Rojhat ve Ş.Erdal arkadaşlarımızın eylemi de düşmana; "Sen istediğin kadar önlem al, istediğin kadar güvenliğim sağlamda de, fakat unutma ki senin karşıdakiler fedailerdir" mesajını vermiştir. Bizler de Apocu genç kadınlar olarak bu iradeyi, bu yoldaşlarımızın yolunda olduğumuzu, bu yoldaşlarımızın anılarına sahip çıktığımızı düşmana etkili vuruş gücümüzle yeni süreçte göstermeliyiz.

Kendi topraklarımızın, doğamızın, suyumuzun ve Kürdistan'ımızın bir taşı bile sömürge altındaysa rahat uyumamalı ve nöbetini tutmalıyız. Genç kadınlar taciz, tecavüz ile katledilmektedirler. O zaman Ş.Sakine Can-sız gibi yaşamı kavgaya dönüştürerek güzelleştireceğiz. Bu zihniyeti teşhir etmeli ve mahallelerimizde bu ajanlığa sürüklenen genç kadınları bilinçlendirerek halk serhıldanları ile böylesi yerleri öz disiplin, öz bilinç ve öz savunma gücümüzle ateşe vermeliyiz. Bunu

yapan çete anlayışlı kişilere de nefes aldirtmamalıyız. Kürdistan'lı genç kadınlar olarak evrenselleşen Önderlik paradigmasını Türkiye'li halklara, inanç topluluklarına ve Türkiye'li genç kadınlara yaymayı temel çalışmamız olarak bellemeli ve her genç kadına yönelik politikalar nasıl ki ortak ise, ortak bir örgütlemeye gitmeliyiz. Toprağını savunmak, dilini korumak ve öz savunmayı geliştirmek sadece erkek işidir gibi bakan anlayışlar karşısında yine kadını eve mahkûm eden, sokaklarda da bireysel özgürlüğü vaat eden geri, geleneksel ve orta sınıf anlayışlarına kadar sonuna kadar mücadele edilmelidir. Kı-

sacası her bir genç kadın kendi toprağının savaşçılığını yapma görevini üstlenmelidir. Düşmanı düşman gibi görmeyen duruşlarakeskin bir mücadele olmalıdır. Kürt cellatlığını yapan TC askerinden polisine ve korucularına kadar değil sıradan yaklaşmayı bu faşist sürülerine "Kürt kadın katilidirler" anlayışıyla yaklaşmalı ve Kürdistan'da, üniversitelerde, sokaklarda buldukları her alanda yaşamı onlara haram etmeliyiz.

Apocu genç kadınlar olarak 2023 yılını aramızda bırakıp, 2024 yılına girerken Önderliğimizin; "Savaşan özgürleşir, özgürleşen güzelleşir ve güzelleşen sevilir" değerlendirmesi temelinde "ŞİMDİ SAVAŞMA ZAMANI, ÖZGÜRLEŞME ZAMANI, GÜZELLEŞME VE GÜZELLİĞİ YAYMA ZAMANI"dır diyoruz. Yeni yılda genç yüreklerimizle, genç mücadelemizle, genç direnişimizle genç bir zaferin sahibi olalım !



ÖRGÜTLÜLÜK BİLİNÇ İSTEMEKTEDİR

Devrimcilik ana cevap olabilmenin adıdır. Bu anlamda Gençlik Hareketi olarak YCWK'nin ilanı Bakur'daki gençlik mücadelemiz açısından kritik bir önem taşımakta ve ayrıca var olan devrimci kimlik boşluğunu her açıdan doldurmanın imkan ve olanaklarını yaratmaktadır. YCWK, Kürdistan ve Türkiye'de varolan soykırımcı, faşist düşman gerçekliği ve yaşamına karşı bir başkaldırı ve isyanın adı olmaktadır. Yeni süreçte YCWK, Bakur devrimine öncülük etme misyonu ile tarih sahnesine çıkmıştır. Düşmanın halkımız, Hareketimiz ve özelde de Kürt gençliği üzerindeki her türlü kirli politikalarına karşı Ali Çiçek direnişçiliği, Kemal Pir eylemciliği ve Mazlum Doğan eğiticiliği cevap olmanın adı olmaktadır. Düşmanı her alanda vuracak, sömürgeciliğin gölgesini bile bu topraklarda bırakmayacak öncü güç YCWK olmaktadır. Soykırımcının, talancının, işbirlikçinin korkulu rüyası; ezilen mazlum halkların, iradesi yok sayılan kimliklerin, kültürlerin, inançların en başta da kadınların ve gençlerin yaşam umudu ve intikam gücü olmaktadır.

Böyle büyük bir misyon ile tarih sahnesine çıkan YCWK örgütlülüğümüzün esas öncüsü, hiç kuşkusuz öğrenci gençliği olmaktadır. Ör-

gütlülük en başta bilinç istemektedir. Bu bilinci kendinde, doğal kimliksel özelliklerinde taşıyan da öğrenci gençliğidir. Önderlik öncülüğünde gelişen Apocu Hareket önce bilinci yani zihniyeti geliştirmiş ve ardından bu zihniyet etrafında kadrolarını oluşturarak Kürdistan devrimine damgasını vurmuştur. Bu tarz Önder Apo şahsında kendini Kürdistan devriminin başarı anahtarı olarak defalarca ispatlamıştır. Bu anlamı ile öğrenci gençliği arayışçı ve varolanı sorgulayan karakteri ile doğru zihniyet oluşumuna uygun en doğru kimlik olmaktadır. Bundan dolayıdır ki dünya devrimlerine öncülük eden esas güç her zaman üniversite gençliği olmuştur. YCWK'yi bir intikam gücü olarak tanımlıyorsak hiç kuşkusuz bu gücün bel kemiğinin de lise ve üniversite devrimci gençliğinin olması tarihsel ve kimliksel bir rol ve misyon olarak önümüzde durmaktadır. Aydın gençliği, bilinçli gençlik olarak tanımlıyorsak bunun anlamı toplumsal sorumluluklarının farkında olmasıdır. Bu



konuda özellikle öğrenci gençlik üzerinde yoğun bir özel ve psikolojik savaş yürütül-
mekte, yoğun bir çarpıtma politikası ile haki-
kat alt üst edilmektedir. 'Ne kadar bilinçli isen
o kadar bireyci olmak zorundasın' düşüncesi
adeta bir besmele gibi ezberletilmekte ve öğ-
renci gençliğine dayatılmaktadır. Toplumsal
sorunlardan kopuk, kendisi dışında başka bir
şey düşünmeyen, güdüsel yaşayan bir kişilik
hedeflenmekte ve bu içi boşaltılmış kişilikler
ideal olarak yansıtılmaktadır. Halbuki aydın
ve bilinçli olmak sorumlu olmak demektir. Bu
sorumluluk en başta toplumsallığına sahip
çıkılmaktan yani ahlaklı ve vicdanlı olmaktan
geçmektedir. YCWK, en başta bu bireycili-

yönü ile savunucusu olmak devrimci karak-
terin özü olmaktadır. Öğrenci gençlik bu an-
lamı ile özüne sahip çıkmak istiyorsa kendi
toplumsallığının en güçlü savunucusu olmak
zorundadır.

Üzerinde durulması gereken en önem-
li bir husus ise devrimci öğrenci gençliğinin,
Önder Apo'nun ve Apocu Hareket'in çok ağır
bedeller ile yarattığı ahlakı ve kültürü ken-
di kimliğinde içselleştirmesidir. Şu yanılgıya
kesinlikle düşmemek gerekmektedir. Geliş-
mişliğin ölçüsü yabancı ideolojilerin etkisi al-
tında kalmak ve lümpen özellikler kazanmak
değildir. Apocu gençliğin oturuşu, kalkışı, üs-

Düşmanın korkulu rüyası artık YCWK'dir

ğe ve kendi toplumsal gerçekliğinden kaçışa
karşı bir başkaldırı ve reddetme durumu-
dur. Özgür bir yaşam iddiasında isek o zaman
redlerimiz ve kabullerimizin keskin olması
gerekmektedir. Önderliğimizin de ifade etti-
ği gibi "Toplumsal gerçekliklerden kaçmak
zannedildiğinden daha zordur". Bu bakımdan
devrimci öğrenci gençliği toplumsal ve halkçı
olmak zorundadır. Bunun dışındaki arayışlar
düşmana hizmet etmekten ve düşmanı yaşa-
maktan başka bir anlam ifade etmeyecektir.

Aile gerçekliğinin ve kapitalist sistemin
birçok nasihatı ve öğütleri bireyci ve bencil
yaşamı güçlendirmek temelinde söylenmek-
tedir. Bunlar ile kapitalist zihniyet ve yaşam
tarzı toplumun hücrelerine kadar yayılmak
istenmektedir. 'Gemisini kurtaran kaptandır,
kendini kurtar gerisini boş ver, benden son-
rası tufan' yaklaşım ve anlayışları bunlardan
sadece birkaç örnek olmaktadır. Bunlar ile
amaçlanan toplumsal sorumluluklarından
kopuk, sadece kendini düşünen, kendi güdü-
lerini her şeyin üzerinde tutan bir tip yaratıl-
maya çalışılmaktadır. Yaratılan bu zihniyet
düşmanın değirmenine su taşımaktan baş-
ka bir gerçekliği ifade etmeyecektir. Özelli-
kle bu durum öğrenci gençliğinde daha yoğun
görülmemekte ve kendisini dışa vurmaktadır.
YCWK, bu anlayış ve yaklaşımlara karşı bir
başkaldırı özelliği taşımaktadır. Kendi top-
lumsal değerlerine sahip çıkmak, onun her

lubu yani yaşam tarzı bellidir; bunun dışındaki
yaklaşım ve arayışlar içinde olmak devrimci
gençliği yozlaştıracağı gibi kendi özünden de
uzaklaştıracaktır. Bundan kaynaklı YCWK en
başta bu yaratılan Apocu ahlak ve kültürü-
nün en güçlü savunucusudur. Apocu Hareket
bir öğrenci hareketi olarak çıkış yapmış ve ilk
önce yeni bir yaşam tarzı ve kültürü oluştura-
rak farkını ortaya koymuş, bu şekilde tarihe
damgasını vurmuştur. Bu yaratılan direniş ve
miras temel güç kaynağımız olmalıdır. Ken-
dini bu hakikat ile bütünleştiren bir gençlik
hareketini hiçbir güç durduramayacaktır. Ta-
rihsel misyon ve sorumluluğunu daha etkili
oynayabilecektir.

YCWK'nin bir intikam hareketi olduğu ger-
çekliğini devrimci öğrenci gençlik hiçbir za-
man unutmamalı ve bunun bilinci ve duygusu
ile kendini örgütlemeli, tüm Apocu gençliğe
de öncülük etmelidir. Yer ve gök Kürt halkı
ve Kürt gençliği için intikam gerekçeleri ile
doludur. En başta Önderliğimizin İmralı tec-
rit sistemindeki her anı bizim için bir intikam
ve özeleştirici durumunu ifade etmektedir.
"Gençlik Önder Apo'nun fedaisidir" gerçekliği
sadece bir slogan olmamaktadır. Burada ya-
tan anlam çok derin olmaktadır. Önderliğimi-
zin ideolojik gerçekliğini en başta kendinde
oluşturması gereken bir kimliği ifade etme-
nin yanında Önderlik gerçekliğine dönük en
ufak bir tehdide ilk önce cevap vermesi gere-

ken gücü de tanımlamaktadır. Yine Kürt halkı ve Kürt gençliği üzerinde her gün uygulanan soykırım ve faşist politikalarının esas hesap sorma gücü devrimci öğrenci gençliği öncü-

umut olmakta iken bundan kendini mahrum bırakmak kaybettirecektir.

Diğer bir önemli gerçeklik de devrimci öğrenci gençliğinin eylemsel hattı ve duruşu



Önderliğimizin fiziki özgürlüğünü sağlayıncaya kadar kesintisiz mücadele yürütmelidir

lüğünde YCWK olacaktır.

Bu noktada gerekli bilinç düzeyine ulaşmak ancak Önderlik savunmaları ve çözümlenmeleri ile kendini eğitmekten, derinleşmekten ve yoğunlaşmaktan geçmektedir. Öğrenci gençliği kimliksel karakterinden kaynaklı daha fazla sorgulayıcıdır ve araştırmacıdır. Kavrayış düzeyi daha esnek ve anlamaya çalışma yönü yoğundur. Bu olumlu özellikleri Apocu ideoloji ile bütünleştirmek, muazzam bir dinamizm ortaya çıkaracak ve önemli devrimsel gelişme ve hamlelere yol açacaktır. Bunun en önemli yolu Önderlik gerçekliğimiz karşısında her an kendi kişiliğimizi sorgulayıp değiştirmek ile mümkün olacaktır. Sadece bir teorik düzey oluşması yaklaşımı ile savunma ve çözümlenmelere yaklaşmak sonuç alamayacağı gibi kimi yanılgılı durum ve duruşları da kendisi ile beraber getirecektir. Bundan kaynaklı sistem altında şekillenmiş kişiliğimizi, Apocu ideoloji temelinde temizlemek ve arındırmak doğrudan kaynağımız olmak zorundadır. Özellikle devrimci üniversite gençliğinin hakikati aramasının yolu yabancı ideolojilerde ve liberal-nihilist kitaplarda olmamalıdır. Bu popüler kültürün oluşturduğu şekilsellik, lafazanlık, kandırma, düşmanına tabi olmanın bir yöntemi olmaktadır. Bu yöntem öğrenci gençlik üzerinde yoğunca uygulanmakta yer yer de sonuç almaktadır. Önderliğimizin ideolojik gücü tüm dünyaya

olmaktadır. Gençliğin dili, eylemdir. Eyleme dökülmeyen bilinç, lafazanlıktan başka bir anlam taşımayacaktır. Fikir-zikir-eylem bütünlüğü Apocu gençliğin temel ilkelerinden biridir. Devrimci öğrenci gençliği, lise ve üniversitelerden başlayıp sokakları, meydanları, alanları eylemsel gücü ile inletebilmelidir. Gençlik hareketi açısından eylem, en örgütleyici güç olmaktadır. Kürdistan gerçekliğinde eylem, eğitir ve örgütler. Eyleme dökülmeyen düşünceler ne kadar iyi ve iddialı dahi olsalar bir değiştiriciliği olmayacaktır. YCK mirası bu açıdan her yönü ile ön açıcı olmaktadır. Bu mirasın incelenmesi ve gerekli sonuçların çıkarılması büyük başarıların da tecrübesini kazanmamızı sağlayacaktır.

Bir bütün olarak devrimci üniversite gençliği öncülüğünde YCWK faşizme, zulme, adaletsizliğe, ihanete karşı bir duruş ve isyanın adı olacaktır. Düşmanın korkulu rüyası artık YCWK'dir. YCWK, Bakur gençliğinin mücadele mevzisinin yeni ismidir. Bu büyük misyonunu anlayarak içinden geçtiğimiz bu tarihi dönemde devrimci öğrenci gençliği rolünü oynamalı, Önderliğimizin fiziki özgürlüğünü sağlayıncaya kadar kesintisiz mücadele yürütmeli ve düşmandan büyük intikam almalıdır.



Yüreği Özgürlük Heyecanı Kadın

Egemenlerin tarih anlatımlarında kahraman en fazla katliamı yapan olurken, halkların tarihinde kahraman en fazla halkın yüreğinde yer edinen ve hakikati canlandırandır. Hakikati yitirilmiş halkın tarihini canlandırmak ancak bu yitirilmişliğin öfkesini despotlara karşı yaşayan ve hakikatini arayan insanlarla gerçekleşir. PKK, tarihi yok edilmek ve varlığı ortadan kaldırılmak istenilen Kürt halkının , varlığını anlamlı seviyede yaşatma hareketi olurken sende bu tarihin içinde biri olmayı başaran ve karanlığın hüküm sürdüğü düşüncelerde bu karanlığı delen RONAHI(ışık) oldun.

Hakikati kendisinde somutlaştıran ve herkesin aradığı hakikat olan RONAHI. Yaşam mücadelesinde kendinden önceki yoldaşlarının hakikatiyle yaşama ve o hakikate yönünü verip bir parça olmaya çalışırken hakikatin kendisi oldun.

Ronahi bir diğer ismiyle Leyla Şaylemez. Teslimiyetin ihanet, direnişin zafer olduğu Kurdistan coğrafyasında düşman zulmüne karşı teslim olmayı reddedip her yanı tarihi mirasla dolu olan Amed'den göç etmek zorunda kalmışlar. Tarihte zalimler insanların kafalarından kaleler yaparken direnişin kendisini her bir taşında nakşettiği Amed'de insanlar bedenleriyle zalimlere yıllarca yıkmayı başaramadıkları kaleler olmayı başardılar. Bu mirası devir alan Leyla Şaylemez, mücadelesiyle zalimlerden hesapsormanın adıdır.

Leyla Şaylemez, daha küçük yaşta yaşarken düşmanın kirli politikalarından kaynaklı ailesi Avrupa'ya göç etmek zorunda bırakılmıştır. İnsanın düşünce ve duygularının eritildiği, sadece kemik yığınların boy gezdiği Avrupa'da kendisi olarak kalmayı ve özünü bu kirli sisteme karşı korumayı başarabilmiştir. Avrupa'nın insanları içine çektiği liberal dehlizlerde o tehlikeyi küçük yaşta fark etmiş, bu sistemin çelişmesini yaşayıp hep bir arayış içerisinde olmuştur. İnsanlığa beşiklik etmiş Kurdistan toprağının sıcaklığının özlemine derinden yaşayıp ve güneşin ülkesine olan hasretiyle kimlik arayışı içerisinde olmuştur. Leyla Şaylemez her gününü yıllarca yasaklanmak istenilen kimliğine göre, Kürt kadını olma gururunu taşıyıp ve genç olmanın dinamizmiyle mücadelede bulunarak yaşamıştır. Genç olma Leyla'da yeni bir kimlik olarak anlam ve ölçü kazanmıştır. Genç olmak herkesin yüreğinde kendini hissettirmek, canlı olmak var olanı kabul etmeyip hep daha anlamlı olana ulaşmak Leyla'da ifadesini bulmuştur. Canlılığıyla

varlığını hissettirme ve insanca yaklaşımlarıyla etrafında oluptayüreğini fethetmediği kişi kalmamıştır. Ülkesine olan özlem, aşk ve bağlılıkla büyük mücadele edip büyük başarmak isteyen bir yoldaşı.

Leyla Şaylemez, kapitalist sistemin merkezi olan Avrupa'da umudun tükendiği, yaşamın anlam kaybettiği ve kadınların özellikle genç kadınların kimlik kaybı yaşadığı mekânda umudu yeşertmenin ve kadın olmanın hakikatini derinden yaşamakla genç kadınlara özgürlük yolunun öncüsü oldu. Yüzlerce genç kadını kapitalist modernitenin çarkından çıkartıp özgürlük saflarıyla buluşmasını sağlamıştır. Leyla yoldaştaki düşmana olan büyük intikam yemini ve tarihi bilinç daha fazla genç kadınları eğitmeye ve örgütlemeye eyleme kavuşmuştur. Sistemin çarkından çıkarılan her bir kadını düşmana en büyük darbe olduğunun bilinciyle mücadeleye sarıldı. Arayışı kendini bilme ve bulma arayışıdır. Kadın nasıl anlamlı yaşar? özgürlük kadında nasıl anlam bulur? ve kadın kendisine biçilen ölüm kefenini nasıl yırtıp kölelik zincirini kırabilir? Soruları Leyla Şaylemez'de cevabını bulmuştur. Leyla yoldaşta cevabını bulan bu sorular, sistem içinde an be an erilmek istenilen genç kadınların özgürlük umudu olmuş ve onun takipçisi olan genç kadınlar yönlerini özgürlük saflarına çevirmişlerdir.

Genç kadınlarda Leyla'nın anlamı, bir kez daha tarihi anlam kazanıyordu. Kurdistan'da Leyla Qasım, Leyla Kaplan, Leyla Agirî, Leyla Sorxwîn ve Leyla Şaylemez direnişin adı ve intikam yeminiyle düşmandan hesap sormaktı, Leyla olmak toprağına aşk düzeyinde bağlı olmaktı. Leyla, adı gibi yaşamayı başarmış ve aldığı mirasla genç kadınların yaşam kaynağı olmuştur.

Genç kadınların sembolü ve öncüsü. Mücadele yaşamıyla genç kadınların akademisine kendi ismini vermiştir. Genç kadınlar, Önderlik ideolojisiyle sistemin kirinden arındığı, değişime yatırdığı ve güçlendirdiği Ş.Leyla Şaylemez akademisiyle toplumun öncüsü haline gelmektedirler. Bu kadınlar direniş ve devrim sahalarında düşmanın nefes almasına dahi fırsat vermeden soluksuzca savaşmaktadırlar.

Leyla Şaylemez, mücadelesiyle çekim merkezi oldukça düşmanında hedefi haline geldi. 9 Ocak 2013 Paris'de Kurdistan'ın öncü kadınları katledildi. Tarihte direnişin ve özgürlüğün sembolü olan Paris o gün kendi tarihine ihanet etti. Sara , Rojbîn ve Ronahî özgürlüğü haykıran bir slogan ve yüzlerce, binlerce kadının ismi oldu .



Kêlîyên Azad û Bi Manevîyat

Dawîya sala 1992, meha Kanunê bû. 20 xort, 5 jin em 25 heval gund bi gund digerîyan. Hevalan ji gel re civîn çêdikirin. 10 heval ji bo amadekariyên zivistanê li wargehê mabun. Ji ber lêkirina berfê nêzî hefteyekî em li gundê Şukal û Erkend man. Me êvarekî xwe kom kir û ber bi noqteyê ve çun. Noqte di şertên asayî de çar-pênc seet ji gund dur bû. Lê ji ber zêdebuna berfê rêya du seetî encax me dikaribû di pênc seetan de qut bikin. Em li cihekî sekinîn, hevalan agir pêxistin. Ji ava berfê çayekî çêkirin. Piştî kelîna çayê hevalan amadekarî kirin, me xwarin xwar.

Femandara hevalên jin Heval Çîçek Hezex hat û got: **"Her du pêlavên Heval Medya di rê de ketine, lingê wê tevizîne, pê nehisiyaye. Niha li ber agir ferq kiriye ku pêlava wê nîn e."** Hevala Medya ji gundê Nîvila ye ser bi Sêrtê ve bû. Malbat dixwaze di 13 saliyê de wê bizewicîne, lê heval direve û tevlî gerîla dibe. Gerîlayekî 3 mehî bû. Hevalan carinan li piştta xwe dikirin. Wê şevê ber destê siharê em gihîştin wargehê. Hevalan naylon vedabun. Di hinek mangeyan de sobe hebun lê di hinekan de nîn bû. Hevalan puş û çilo li bin mangê raxistibûn.

Piştî hefteyekî berf û serma; di mangeyên me de tenê puş û çilo hatibun raxistin. Ne betanî, ne hesîr tişteki tunebû. Lê ev mange li ber dilê me wekî qesra bûn. Êvarê dema ku hevalên jin tekmîlê digirin Hevala Medya mafê axaftinê digire û dibêje: "pêşniyar dikim ku Serokatî û Partî ji me re helikopter bişîne"

Ji bo ku moralê Hevala Medya nekeve Heval Çîçek jî dibêje: "Heval Medya, Serokatî dikare ji me re balafir jî bişîne. Ma emê çi jê bikin. Ker û hêstirên me hene, bes e."

NÎŞE: Di serî de Heval Medya û Heval Çîçek, piranî wan hevalên ku wê demê em bi hev re bûn şehîd bûne. Hemuyan bi rêzdarî bibîr tînim.



DEVRİMCİ HALK SAVAŞINDA YCWK



bir tarafın diğer tarafa boyun eğdirmesi olarak tanımlanmaktadır. Özel ve psikolojik savaş, "boyun eğdirme" olgusunu sadece silahlı askeri zorun kullanıldığı bir durum olmaktan çıkarmıştır. Yeri geldiğinde askeri-silahlı zor kullanılmakta, yeri geldiğinde özel savaş uygulamaları ve psikolojik baskı devreye sokulmaktadır.

Savaş olgusunda yaşanan, değişen ve gelişen dinamikleri kısaca vurguladık. Maksudumuz soykırım kısılcığında olan bir halk olarak bunlara karşı kendi varlığımızı nasıl koruyacağımızın ve özgürlüğümüzü nasıl sağlayacağımızın cevabını aramaktır. Devrimci halk savaşı stratejimiz, geline aşamada özel ve psikolojik savaş başta olmak üzere her türlü savaş tarzını boşa çıkaracak ve cevap olacak kapsamdadır. Kendisini halkın örgütlülüğüne dayandırmakta, özgücünü buradan almaktadır. Devrimci halk savaşında esas olan halkın öz bilincine ve özgücüne dayalı örgütlülüğü sağlayarak savaşı geliştirmektir. Bu gerçeklikten yola çıkarak Marks, Lenin ve Mao gibi önderler "Devrimler halkın eseridir" demişlerdir. Bu gerçekliğe dayalı olarak kendi dönemlerinin koşul ve şartlarını da gözeterek geliştirdikleri halk savaşı stratejileriyle sonuç aldıkları da bilinmektedir. Gerçekten de örgütlü bir halk gücünün önünde hiçbir gücün kazanma şansı bulunmamaktadır.

Bu bilinç ve yaklaşımla YCWK'ye düşen görev ise günümüz koşullarını da gözeterek halk savaşını daha zengin yol ve yöntemlerle geliştirmek ve buna öncülük yapmaktır. Her şeyden önce bilgi ve bilinç sahibi olmak gerekmektedir. Başta düşman bilinci olmak üzere ideolojik ve örgütsel çizgimize dair bilinç edinmek kadar gelişen teknolojiyi ve düşmanın deşifre etmek için kullandığı teknik ve teknolojiyi tanımak, ona göre hareket etmeyi öğrenmeyi gerektirmektedir. Adeta bu, işin

İçerisine girdiğimiz çağda her şeyde olduğu gibi savaş olgusunda da büyük değişimler yaşanmıştır. Gelişen teknik ve teknoloji bazen günlük olarak bu değişimleri dayatmaktadır. Günümüzde ne eskisi gibi büyük ordular gerekli görülmekte ne de savaş artık sadece iki karşıt ordu arasında yaşanmaktadır. Özel eğitilmiş birlikler olarak nitelikleri artırılan birlikler yada ordular oluşturulmaktadır. Teknik anlamda kabiliyetleri artırılan savaşçılar savaşta kullanılmaktadır. Yani eskisi gibi sayıca üstün olan ordular savaşın kaderini belirleyememektedir. Nitelik olarak geliştirilmiş ve teknik donanıma kavuşturulmuş; savaşta kullanılabilecek her türlü aracı ve argümanı savaşın hizmetinde kullanabilen bir savaşçı profili istemektedir. Yine özel ve psikolojik savaş çerçevesinde savaşlar sadece karşılıklı orduları kapsamakta, bir bütün olarak topluma yönelik yürütülen bir savaş pozisyonu almaktadır. Genel anlamda savaş, iki güç arasında yürütülen ve

amentüsü olmaktadır. Kendini bilinçlendirme işi ise eğitim işi olmaktadır. Mücadeleye buradan başlamak neyi, nasıl, ne zaman yapma becerisini kazandıracağından dolayı düşmana karşı kendini korumayı ve çalışmanın sürekliliğini sağlayacaktır. Neyi, ne zaman, nerede ve nasıl yapacağını bilmeden rastgele bir tarzda işe girişmek daha en baştan dezavantajlı konuma girmek ya da deyim ye-

teleri başta olmak üzere toplumu çürüten ve yozlaştıran faaliyetler; düşmanla işbirliği yapan hizbulkontradan sistemin ajan kurumları olarak Kürdistan'da faaliyet yürüten hainlere kadar geniş bir kesimi kapsamına almaktadır.

**Gelişen
eylemsellikler
halk serhıldanlarına
dönüşmeli,
TC faşizmi bu
serhıldanlarla
şaşkına
uğratılmalıdır**



rindeyse maça 1-0 yenik başlamak anlamına gelecektir. Ancak bilinç sahibi bir YCWK'li insanları tanıyabilir ve yeteneklerini değerlendirebilir. İnsanları tanımak ona göre görev ve sorumluluk vermek, düşmanın karşı faaliyetlerinin olduğunu, düşmanın deşifreyon için kullandığı tekniği (yüz tanıma kameraları ve parmak izi) ve düşmanın ajan işbirlikçi ağını göz önüne getirdiğimizde hafife alınmaması gereken bir durumdur. Şüphesiz bu konuda ne çok şüpheli yaklaşmak ne de bu gerçeği göz ardı etmek gerekiyor. Her iki durumda da çalışmalarda başarılı bir tempo ve tarz yakalanamaz. Bunun yerine bilgi ve bilinç sahibi olarak gözlem ve değerlendirme gücü kazanarak sonuca gitmek ve buna göre hareket etmek en doğru olanıdır.

YCWK'nin bir öz savunma gücü olarak düşmanın özel savaş uygulamalarına ve saldırılarına cevap olacak temelde kendisini örgütlemesi gerekmektedir. Sömürgeciliğin pervasız saldırıları, faşist ve soykırımcı karakteri YCWK'nin eylem çizgisinde hedeflerini çoğaltmaktadır. Uyuşturucu ve fuhuş çe-

Özellikle faşist soykırımcı rejimin savaş bütçesini büyüten fabrikalara, turizm alanlarına, AVM vb. yerlere dönük etkili ve sarsıcı eylemsellikler geliştirmek gerekmektedir. YCWK'nin esas hedefi toplumumuz üzerinde saldırı yürüten tüm bu odaklara karşı güçlü ve caydırıcı eylemsellikler geliştirmektir. Bunda aktif rol oynamalıdır. Şimdiye kadar bu belli oranda yapıldıysa da düşmana geri adım atıracak düzeyi yakaladığı söylenemez. Bunun sebebi eski, alışılmış tarzların sonuç almasına rağmen tekrar tekrar denenmesidir. Her eylemin bir propagandayı içinde barındırdığı kesindir. Yani bir eylem gerçekleştiğinde etki düzeyine göre kendi propagandasını yapmaktadır. Eylemler düşmana zarar vermiyorsa şüphesiz bir etkileyciliği ya da dikkat çekiciliği olmaz. Örneğin havaya havai fişeklerin atılmasının bir anlamı yoktur. Ya da zırhlı araçlara ses bombalarıyla-molotoflarla saldırmanın düşmana vereceği bir zararı yoktur. Zaten zırhlı geliştirmesinin amacı bu tarz eylemlere karşı tedbir almak içindir. Fakat doğru yerde kullanılırsa bir molotofun, bir kıvılcım ateşinin düşmanın ekonomik

yerlerini, turizm vb. alt yapısını darmadağın edeceği kesindir. Yani düşmanı hedeflerken düşmanı korunaklı yerlerinde değil korumasız olduğu yerde ve vurabileceğimiz yerde vurmak gerekmektedir. Düşmanın, yapılan eylemlerin basına yansımaması için elinden geleni yaptığı bilinmektedir. Eylem tarzında değişimler yapılırsa ve buna taktik zenginlik kazandırılırsa ne yapsa da toplumdun gizle-

yacak pratiklere ihtiyaç vardır. Gençlik hareketi olarak bu konuda önemli tecrübelerimiz bulunmaktadır. Düşmanı zayıf ve korunaksız noktadan ve herkesin kullanabileceği basit eylem araçlarıyla(bıçaktan, halk patlayıcılarına) yaygın ve süreklilik arz eden tarzda vurmak sonuç alıcı olacaktır. Bir araç yakmakla eş zamanlı bir çok noktada binlerce araç yakmak arasında etki ve kapsam bakımından

Eylemler düşmana zarar vermiyorsa şüphesiz bir etkileyciliği ya da dikkat çekiciliği olmaz



yemez. Şüphesiz yine de eylemlerin görüntülerini çekmek ve kendi basınımıza yansıtmak gerekiyor.

Bilindiği gibi toplumu denetimine almak için dinleme, gözetleme gibi teknik araçları en çok kullanan devletlerin başında faşist TC gelmektedir. Dönemin koşullarını gözete rek varolan düşman tekniğini boşa çıkaracak taktik ve tarz geliştirilmelidir. Örgütlemeyen eylemselliklere kadar yeni taktikler gereklidir. Sistemi zorlayacak eylemselliklerin veya serhildanların geliştirilememesinin esas nedeni düşmanın karşı faaliyetleri olmaktadır. Düşmanın karşı faaliyetlerini boşa çıkarmak için düşman tarzını anlamak, hangi araç ve teknikle bunu sağladığını bilmek gerekiyor. Bu sağlandığı oranda yeni taktikler, yol ve yöntemler geliştirilebilir. Yol- yöntem belirlemek önemlidir. Eylem çizgisinde düşmana zarar verecek, ona geri adım attırmayı sağla-

oldukça büyük bir fark vardır. Ya da bir nokta eylemi yerine birçok noktada eş zamanlı eylem yapmak ve bunu süreklileştirmenin etki düzeyi bir değildir.

Gelişen teknik ve teknolojiden düşmanın istifade ettiğini belirttik. Eylemlerde mutlaka kamuflaj kullanılması ve kimliği ele vermeyecek tedbirlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Tüm bu eylemsellikleri geliştirirken dikkat edilmesi gereken husus iz bırakmamaktır. Bunun için kamuflaja ve gizliliğe dikkat edilmelidir. Parmak izi ve kamera sistemine karşı kılık-kıyafet, eldiven ve maske gibi tedbirler kesinlikle alınmalıdır. Bu tarz tedbirlerin alınması, sırriyete dikkat edilmesi ve kimseyle paylaşılmaması durumunda düşmanın yapabileceği çok fazla bir şeyi yoktur.

Devrimci halk savaşında YCWK, tüm faaliyetlerini örgütlemesinden eğitimlerine; eğitimlerinden eylemselliklerine kadar gizliliği ve sırriyeti esas alarak yapmak durumun-



dadır. Yaşamda dikkat çekmeyecek normal biri gibi yaşayacak ve kimse onun ne yaptığını bilmeyecek tarzda örgütlendirilmelidir. İlegalitenin temel mantığı kimliğinin ve yaptığın çalışmanın bilinmemesidir. İlegalitede en önemli husus gizlilik ve sırrıyettir. Gizliliğin mantığı kendini bir yerlerde saklayarak insanların gözünden uzak tutmak değil tam tersine herkesin gözü önünde dolaşarak değişik yanıltıcı biçimlerde görünmektir. Olduğu gibi görünmemek veya gerektiği gibi görünmek insanın kendini gizleyebilmesinin en iyi yoludur. Sırrın ve sırrıyetin önemine vurgu yapmak için toplumda söylenen bir çok söz vardır. Sıkça kullanılan "Sırrını arkadaşına bile söyleme. Çünkü arkadaşının da arkadaşı var" sözü, bir gerçeği ifade etmektedir. Bizim açımızdan çalışma arkadaşımıza güvenmek esas olmakla birlikte toplumun dikkat çekmek istediği hususu iyi anlamak gerekmektedir. Düşmanın son yıllarda aileleri kullanarak mücadelemizi engellemek istemesi ve halk olarak aileciliğin kör bir kuyu gibi her şeyi içine alarak boğması gerçeğini gözönüne aldığımızda ailelerimizin bile ne yaptığımızı bilmemesi sağlıklı olandır. Sırrıyet, "kim ne kadar bilmesi gerekiyorsa o kadar bilmeli" ilkesine bağlı kalmakla sağlanmalıdır.

YCWK'nin bir diğer görevi, gerilla öncülüğünde gelişen mücadeleyi büyütmek olduğu kadar diğer bir görev ve rolü de halk serhildanlarını geliştirmek olmalıdır. Serhildanların geliştirilmesi için en önemli yolun halkı örgütlemekten ve eğitmekten geçtiği gibi serhildanların da kendine has örgütlenme ve

eylem taktikleri vardır. Özsavunmaya dayalı eylemler bir-iki veya bir grup sayıyla dar çerçevede tutulurken serhildanlar, kitleliliğe dayanmaktadır. Özsavunma eylemleri bir taraftan düşmanı zayıflatma, sarsmak için yapılırken diğer taraftan esasında halk serhildanlarına halkı hazırlamak, motive etmek ve cesaretlendirmek için yapılmaktadır. Esas olan halkı serhildanlara kaldırmaktır. Gençlik hareketi olarak tarihimizde Önder Apo üzerinden gelişen komplo süreci başta olmak üzere 2006 Amed serhildanlarına, Amed serhildanlarından 2014 Kobane serhildanlarına kadar bir çok serhildan pratiği ve tecrübesi bulunmaktadır. Tüm bunlardan önemli dersler çıkarılmalıdır.

Sonuç olarak, bizler için 'kara gün' olan bir 15 Şubat komplosunun yıldönümüne girerken Önderliğimiz üzerinde 34 aydır ağır tecrit ve işkence uygulanıyorken düşmana karşı sarsıcı bir eylem süreci başlatılmalıdır. Gelişen eylemsellikler halk serhildanlarına dönüşmeli, TC faşizmi bu serhildanlarla şaşkına uğratılmalıdır. YCWK, serhildanların öncülüğünü üstlenerek şehirleri yangın yerine çevirerek bir ateş topu gibi düşman hedeflerini yakıp yıkmasını bilmelidir. Tüm bunları yapacak inanç, güç, kararlılık Kürdistan gençliğinde dün vardı, bugün Zap'ta destanlar yazıyor ve yarın halkımızın özgür geleceği için bir tufan olup tüm bentleri yıkıp geçecektir.



AİLE GERÇEKLIĞİ



Sosyal bir kurum olarak adlandırılan, özel savaşın en özelleştirilmiş kurumu aile. Onsuz yapamadığımız, yaşayamadığımız, nefes alamadığımız ve kişiliğin ilk oluşum yeri de dediğimiz kurum. İnsanlığın ilk toplumsal kimliğinden kopartılarak özel alan adı altında geçmişin Ziggurat tapınakları günümüzün de aile evleri. Kılıflar giydirilse de değişen bir şey olmuyor. Sıcak yuva, ana kucağı da denilen yerler. Peki nedir bu kurumlar ve neye hizmet etmektedir?

Sosyalitenin geliştiği, bir inanç gibi kör düğümle bağlandığımız, nesilden nesile soy sürdürmenin ve devir teslimin yapıldığı en kutsal alanlarımız diye bin yıllardır bizlere empoze edilerek, kodlanarak geleceğimiz dediğimiz yerler. Gerçekten öyle midir diye sormadan da edemiyoruz. Senin dünyaya gelişin; birine mülk edildiğin, nüfusuna alındığın ve benimsin diye gözlerimizi açtığımız ilk alan. Birilerinin mülkü olarak doğmuşsun bir kere. Artık kul köle olacaksın anlamına gelmektedir. Buna ne itiraz ne de en ufak bir şey belirtebilirsin. Kaderine razı geleceksin denilir birde. Toplumsallığın yitimi ve üzeri açık cezaevleri koşullarında doğuşun adı olmaktadır. Bu ailede belirlenen rollerle kimisi gardiyanlığa, kimisi müdürlüğe, kimisi jan-

darmalığa, kimisi de tutsağa bürünmektedir. Özel de Kürt toplumunu ele aldığımızda varlığı ve yokluğu tükenmiş dışarıda sömürüden, ezilmişliğe kadar oluşturulan köle karakterinin işte bu açık cezaevi koşullarında çingene paşalığına soyunduğu yerler olmaktadır. Tabi birde bunların hepsi "aşırı sevgiden" gelmektedir. Öyle bir boyuta getirilir ki adeta bir inanç gibi, sarılırız, inanırız ve tapma noktasına gelenlerimizde vardır elbette. Bu yaklaşım ve bağ diye taptığımız en esaslı ibadetgahlar, tarihten günümüze kadar da düşmanın en çok oyun oynadığı bir kurum haline gelmekte ve toplumsal değerleri zayıflatan bir araç olmaktadır.

Aşılmayan ailecilik, çözümlenmeyen bu kurum düşman ile barışık yaşamayı ifade etmektedir. Önderlik; "Ailecilik ile mücadele ve onun çözümlenmesi, bizde sömürgeciliğin çözümlenmesine eş değer bir önem göstermektedir. En az sömürgeciliğin çelişkilerini bulup ortaya çıkarmak ve onunla mücadele etmek kadar, bu kurumu da ortaya koymak, üzerinde düşünce geliştirmek ve onunla mücadele etmek gerekir" demektedir. Sömürge kişiliğini aşmamızın en temel sebebi de aile gerçekliğimizi doğru ortaya koymama ve mücadele yürütmekten gelmektedir. Gü-

nümüz düşman gerçekliğine baktığımızda, psikolojik-özel savaş yöntemlerinden, kullanılan tekniğe ve soykırım politikalarına kadar (Düşürme, ajanlaştırma, köleleştirme, kimiksizleştirme, iradesizleştirme vb.) düşmanın kullandığı yegane araç, kurum ailedir. "Kır dizini evinde otur, büyüyünce bana bakacaksın, okulunu oku ve bizi kimseye muhtaç ettir-



edilmeye çalışılan kurumlarda istenilen karakterde olmazsan, aynı erkek zihniyeti tarafından katledilmektesin (aslında olursanda katlediliyorsun). Kısacası özelde Kürdistan gerçekliğinde yukarıda da belirttiğimiz gibi bu durum tam bir trajedi olmaktadır. Yurtseverlik duyguları gelişen, kendi tarihinde derinleşmeye adım atan ve sistemin en büyük karakolu olan ailecilik özelliklerine karşı, toplumsal değerlerini yaratmak istediğinde de ise; bu ailelerimiz bizleri düşmana teslim edecek, ihbar edecek, kayıp ihbarı verecek, kendi elleri ile fuhuşa, uyuşturucuya ve ajanlığa sürükleyebilecek kadar düşman faaliyeti yürütebilmektedirler. Elbette bunları söylerken genelleme yapmıyoruz. Bu kurum içerisinde de toplumsallığı, Kürdistanı özellikleri, toprak ve dil sevgisini çocuklarına aşılardan ve bu uğurda mücadele eden milyonlarca ailemiz de bulunmaktadır. Fakat bu kurumun kuruluş amaçlarına tarihten günümüze ele aldığımızda da böylesi bir amaç içermekte-

“Ailemiz bizi büyüttü, okuttu ve bunun karşısında bizimde bir şeyler yapmamız gerekir” demek en büyük yanlış olacaktır

me, devlet büyüktür, eve para getir, ailemize bir leke getirecek herhangi bir harekette bulunma” vb. güya nasihat adı altında sözcükler sıralanır. Sonuç; Bana hizmet et! eğer etmezsen ailenin yüz karası ve en değersiz, işe yaramazsın. Bu söylenilmesine de sen onlar için bir SERMAYESİN. İşte her birimizin karşılaştığı aile tablosu bundan oluşmaktadır.

Özelde de genç kadınlara karşı bu dayatmalar daha kapsamlı yapılmakta ve özgüvensiz, inisiyatifsiz, sindirilmiş, alınıp-satılan ve aile kurumu içerisinde boyun eğdirilmiş kölenin hamalı bir karakter yaratılmaktadır. Düşman tarafından, baba, abi, amca, dayı vb. erkek zihniyetine karşı da bir o kadar daha da sindirilen, tecavüz edilen, işkence gören ve en sonun da açık zindanlar yani terbiye

dir. Son süreçte alanlarda gençlik çalışmaları yürüten birçok genç arkadaşın yaşamış olduğu en temel sorun da ailelerin belirttiğimiz bu yaklaşımları olmaktadır. Gençlerin siyasetten, devrimden ve yurtseverlikten uzak durmaları için her yola başvurmuşlardır. Bu yolların başında da düşman gelmektedir. Gençliğin kendi aile gerçekliğini belirtmek için söyledikleri; “vur gerilla vur, çocuğundan uzak dur” sloganı, aile kurumunun bireysel ve çıkarıcı karakterini açığa çıkartmak için yeterli olmaktadır. Elbette bu rolü ailelere veren düşman zihniyetidir. Faşist zihniyet aile kurumunu devrime karşı kullanmak için her yöntemi kullanmaktadır. Önder Apo; “ Ana, babalarınızın ve sizin yaşadıklarınız siyaset değildir. Ailele-riniz sözde hep sizi düşünürler; halbuki, düşüncelerini siyasete ver-se-

ler hem size, hem kendilerine daha yararlı olurlar. Hem biz daha rahat nefes alırız, hem onlar muazzam bir güç olur. Bu ailelerin her birisi kendi içinde devrimi tartışsa ve yaşasa bir hücre evi, bir komite, bir parti okulu rolünü görebilirler. Eğer her aile bu altından çıkılmaz mevcut ilişkileri devrimci ilişkilere dönüştürse, TC iki gün bile da-yanamayarak yıkılır. Aileler birleşseler ve böyle bir eğitimi kendi içlerinde hakim kılsalar, TC tutunamaz. Bizde aile dışarıya karşı kapalı olduğundan devrimde gizli bir örgüt gibi çalışabilir. Bu gizli örgütü biz neden kullanamıyoruz bu da ayrı bir sorun” demektedir.

Ailelerin genç kadın ve gençler üzerinde yürüttükleri baskı, ajitasyon ve düşmana

yaklaşımlarımız, üslubumuz ve tarzımız gerilikleri yıkma ve devrimciliği inşa etme üzerinden olmalıdır. Sonuç olarak YCWK’li olma karakteri de bunu gerektirmektedir. Nasıl ki toplumun öncü gücü kadın ve gençliktir diyorsak genç kadınlar ve yurtsever gençler olarak da bu rol ve misyonumuzu ilk etapta aile kurumu içerisinde oynamalıyız. Sonuç olarak ailelerimiz bizlerden medet ummaktadırlar. Medet de ancak devrim ile olabilir. Devrimcilik ve yurtsever aile yaratımı da; kendimizde yapacağımız değişim ve dönüşüm sonucunda aileye karşı da bu değişim ve dönüşümü yaratabiliriz. Bu dönüşüme ve özgürlüğe en fazla ihtiyacı olanda şüphesiz genç kadınlardır. Yine belirtecek olursak burada kastettiğimiz aileyi sadece fiziki olarak ret etmek, ya



gitmeye kadar yapılanları belirttik ve her bir gençte bu gerçekliği görebilmektedir. Fakat bu aileyi değiştiremeyeceğimiz ve her bir ailenin bir devrimci ocak haline getiremeyeceğimiz anlamına gelmemektedir. İstenilirse ve aile çözümlenmesi güçlü yapılırsa ve esasında kendimiz inanırsak bunu yaratabiliriz. Madem ki soykırımcı faşist devlet ve kapitalist sistem aile kurumu ile bu kadar ilgileniyor, o zaman bizlerinde buna karşı savaş açmamız ve mücadeleciler olmamız gerekir. İşte burada YCWK devreye girmektedir. Düşmanın bizden değil, bugüne kadar bizden aldıklarının hesabı ve intikam duygusu içerisinde düşmanın yaratmış olduğu bu zihniyete karşı büyük bir savaş vermemiz gerekir. Ailelerimiz ne kadar yurtseverleşir ve devrimci görevlerine sahip çıkarlarsa düşmanda Kürt halkından o derece korkacak ve örgütlü, eğitilmiş ailelerimize karşı koyamayacaktır. Bundan dolayı da aileye karşı tavır ve reflekslerimizden tutalım,

da sadece kavga etmekten de bahsetmiyoruz. Aile ile mücadele etmek; oluşturulan ve kodlanan zihniyet ve geri geleneksel, feodal zihniyet ve davranışlar ile hesaplaşma anlamına gelmektedir. Kuşkusuz doğru ölçüleri oluşturma da; aileye göre değil, belirttiğimiz özgür karakterler ve özgür aile ile olacaktır. Burada “Ailemiz bizi büyüttü, okuttu ve bunun karşısında bizimde bir şeyler yapmamız gerekir” demek en büyük yanlış olacaktır. Sahte namus ve duygusal olarak yaratılan bağılıklar bizlere de klasik ve geleneksel bir kadın karakterini ve feodal, eril bir zihniyeti dayatmaktadır. Bu yüzden bunları aşmalı ve YCWK’li karakterini esas alarak, ilk yıkımlara, ilk oluşumlara ve ilk devrimi bu kuruma karşı gerçekleştirmeliyiz. Gerici değer yargılarından ve ilişkilerinden kurtulmak, aileye ve kadına yaklaşımımızı devrimcileştirme, özgür aile ilişkileri yaratmak ve topluma taşımakla mümkün olacaktır.



Nurhaq Boran Amanos

FAŞİZMİN KANLI TETİKÇİSİ: HİZBULKONTRA

İsimler değişse de faşizmin Kürt halkına ve özgürlük hareketine uyguladığı özel savaş yöntemlerinde herhangi bir değişim yaşanmamaktadır. Değişen sadece isimler, kılıflar ve yüzler olmaktadır. Günümüz savaş koşullarını ele aldığımızda da özel savaş yöntemleri Kürt soykırımını gerçekleştirmek için tüm çirkefliliğiyle devrededir. Devreye konulan yol ve yöntemler farklı olsa da sonuç olarak amaçları bir olmaktadır. Özelleştirilmiş olan bu savaş yöntemlerinden biri de eskiyi yeni gibi açığa çıkartma, farklı göstererek amacına ulaşma olmaktadır. Askeri yöntemleri devreye koydukları gibi yasal, meşru, resmi, legal vb. kurumlaşmalarıyla da yaptıkları bir bütünelen ideolojik bir savaş konseptine dayanmaktadır.

Şimdiler de de yeni bir örgütlenme modeli gibi gözükse de eski savaş yöntemlerini devreye koyan bu Kürt cellatları Kürtlük, bağımsızlık, İslamiyet ve milliyetçilik sloganları atarak en özlü Kürt gibi kendilerini göstermekte, özel savaşın tüm kurallarını harfiyen yerine getirmektedirler. Sonuç olarak bizlere devredilen muhteşem bir toplumsal hafıza, tarih bilinci ve tecrübeler bulunmaktadır. Bizlere bırakılan miras biz gençlere şunu öğretmiştir ki ne toplumsal hafızamızı ne verilen bedelleri ne de Kürdü katliamlardan ge-

çiren cellatları unuturuz. Ne de bu cellatlar ile savaşmayı bırakırız. Günümüze kadar da özgürlük mücadelemizin bu derece büyümesinin temel sebebi de bu hafızanın diri ve direnişçi olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu dönemde piyasaya sürülen yeni ajan; geçmişin Hizbul-Kontrası ve jitemi güya resmi-legal ismi ile Hüda par (hür dava partisi) olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne hikmetse Kürdün celladı olanlar bugün savunucusu, milliyetçisi ve imamlığını yapma propagandası içerisine girmiş ve çete pratiklerini meşrulaştırma peşindeler. Hüda-Par'ın Hizbullah geleneğinden gelen bir yapı olduğu sürekli olarak tartışıla geldi. Oysaki Hüda-Par Hizbullah geleneğinden gelen bir yapı değil sadece dönemin konjonktürüne göre isim ve imaj değişikliğine gitmiş bir yapıdır. Hizbullah'ın doksanlı yıllarda Kürt halkına, siyasetçilere, yurtseverlere, gazetecilere ve birçok insana uygulamış olduğu vahşetleri ve yine 2000'li yılların başında akıl almaz infazları Türkiye ve Kürdistan'da büyük bir yankı uandırmıştı. Doksanlı yıllarda böylesi paramiliter bir örgütlenmeye gitme sebebi de 90'lı yıllarda Kürdistan'da gelişen halk serhıldanları ve halkın en örgütlü konuma gelmesinin önünü alma amaçlıydı. Yine bu süreçte koruculuk geliştirilmiş ve Hizbi-Kontra denilen bu örgüt

itirafçılarda içinde olmak üzere kendi kadrolarını, mafya ve çete örgütünü örgütlemeye başlamıştı. Hizbullahın bu süreçlerde uygulamış olduğu vahşi katliamlar halende hafızalardaki yerini korumaktadır.

İlk örgütlenmesini 1979'da Amed'deki Vahdet Kitapevinde gerçekleştirmişti. Burada Hüseyin Velioğlu ve Fidan Güngör tarafından toplantılar alınmış ve örgütlenmeler yapılmıştır. 1987'de bu örgüt iki kola ayrılarak İlim kolu olarak kendini örgütleyen Hüseyin Velioğlu Batman'a taşınmış ve Kürt Özgürlük Hareketine karşı devletle iş birliği içine girerken, Fidan Güngör öncülüğündeki Menzil grubu ise ayrı düşmüştür. Kısa süre sonra da Menzil'in

elemanları tutuklandı. Hizbullah terör örgütü olarak tanındı. Ancak Hizbullah'ın kendisini sivil toplum kuruluşu olarak örgütlemesine devlet tarafından izin verildi. Mustazaf-Derçatısı altında kendi kitlelerini hep etraflarında tuttu ve örgütlülüğünü diri tutmak istedi. Aslında bu devletin Hizbullah'ı zor zamanlarda devreye koyarım tarzıydı. Sivil toplum kuruluşundan parti örgütlenmesine evrilmesi de mevcut devletin artık meydana çıkarayım tarzıdır. Yine 2010 sonrası Akp, Kürt Özgürlük Hareketimizi siyasal olarak Kürdistan'da tasfiye etme, iradesini kırmak için büyük girişimlere girmiştir. Hem muhafazakar hem de sözde Kurdi bir parti eliyle kendisine kanal açıp, kendini güç haline getirmek istiyordu.

ÇEDES projeleri ile Talabani ideolojisini devreye koyan Hüda-Par zihniyetinin birbirinden hiç bir farkı bulunmamaktadır

lideri Fidan Güngör 11 Eylül 1994'te Hizb-i Kontra elemanları tarafından kaçırılarak tasfiye edilmiş ve bir daha Fidan Güngör'den haber alınmamıştır. İlim ve Menzil olarak iki koldan oluşan örgüt, 1990 yılına kadar kadro yetiştirme çalışmalarını sürdürmüştür. Sonradan Hizbul-Kontra olarak anılacak olan İlimciler, 1990 yılından hemen sonra hareketime ve menzillilere yaptığı saldırılarla adını duyurmaya başlamıştır. Başka bazı iddialar olsa da, Hizbullah'ın Jitem'in kontrolüne geçmesi ve "Hizbul-Kontra"adını alması bu tarihlere rastlamaktadır. Bu süreçte güçlenen Hizb-i Kontra kurallarına uymayan kişilere yönelik satırlı, asitli ve silahlı saldırılar başlatılmıştır. 90'lı yılların ortalarına kadar da 700 Kürt insanı Hizbullahın saldırılarıyla katledilmiştir.

TC'nin Kürdistan özelinde Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı militarist bir yapı olarak kullandığı hizbullah farklı suikast ve katliamlar içinde de kullanıldı. Hizbullah denilen bu yapının belli ölçüde misyonunun sonlanmasından sonra daha sonraki süreçte bazı

Hüda-Par ile sınırlı kalmadan Kemal Burkey'i de bu stratejisi için kullandı. Hak-Par diye bir parti ile de bunu denemiş ve başarısız olmuştur. Bu yüzden Hüda Par kendisi için verili bir nimetti ki, Kürdistan'da tıpkı kdp gibi kendisine büyük destekler vermiştir. Her ne kadar isim değişikliği yapılmış olsa da hizbulkontra gerçeği hiçbir zaman Kürdistan gençliği ve halkının bilincinden silinmemiştir. Hizbullah her zaman Kürdistan hafızasında Hizbul-Kontra olarak yerini almıştır.

Yine akp ve kdp ile de nasıl kirtli bir ilişkileri olduğu bilinmektedir ve tetikçilik misyonunun verildiği açıktır. Bunu en son 6-7 Ekim serhildanlarında da gördük. Son süreçte de belli ki akp-kdp'nin tekrardan tetikçilere duyduğu ihtiyaç nedeniyle Hüda-Par'ı devreye koyuyorlar. Kısacası siyasi bir örgütlenme olarak değil de, daha militarist bir oluşum ile Kürdistan'da 90'lı yılların konseptinden daha geniş ve daha aleni tarzda hareket edeceğini öngörmek zor olmasa gerek. Günümüzdeki Hüda-Par, 2013'teki Newroz kutlamalarının hemen sonrasında kutlu doğum haftası

etkinlikleri adı altında saldırıya geçmişti. İlk saldırıda üniversite gençliğine karşı yapılmıştı. Dicle üniversitesinde başlayan saldırılar, İstanbul üniversitesinde de aynı yöntemlerle tekrarlanmış ve farklı üniversitelerde ülkücü-faşistler üzerinden geliştirilmişti. Yine bu cinayetlerini Bakure Kürdistan ile de sınırlı tutmayarak, Başure Kürdistan'da da sürdürmektedir. Hizbullahın birçok elemanı, çetesi aktif olarak burada çalışmaktadırlar. Mitin cirit attığı Başurê Kürdistan'da yurtsever halkımıza karşı gerçekleşen suikastlar bu tetikçiler eliyle yapılmaktadır. Saldırılarda istihbarat ve silah desteği parastın ve mitten, tetikçilerin ise çoğunlukla akp-mhp tarafından, hüda parın askeri kanadı hizbul-kontra üyelerinden seçildiği bilinmektedir. Yine Hizbullah'ın Başurê Kürdistan'daki bazı İslami radikal örgütler ile temasını da Kdp sağlamaktadır.

Kısacası Avaşın, Zap, Metina'da ki ihanetçi kdp ne ise; 90'lı yılların Hizbullah'ı ve günümüzde kendisini Amed merkezli olmak üzere Batman, Çınar, Mazıdağı başta olmak üzere birçok merkezde binlerce çocuğu yan-yan dizip islam adı altında namazlar kıldırıp, fetvalar veren, milliyetçiliği aşıl原因an, ÇEDES

projeleri ile Talabani ideolojisini devreye koyan Hüda-Par zihniyetinin birbirinden hiç bir farkı bulunmamaktadır. Kendilerini Kürt islamının temsilcisi olarak da adlandırsalar, Kürt milliyetçisi olarak da belirtseler hem kanlı ve vahşi geçmişleri, hem de bugün oynadıkları rol itibari ile akp-mhp'yi de aşan boyutta derin devletin Kürdistan'da ki kontra gücü haline gelmişlerdir. Hizbullahçuların zindana girişi ve çıkışları da bu konsept dahilindeydi.

Önder Apo; Hizbullahçuların zindandan bırakılmasını görüşme notlarında; "Hizbullah meselesini takip etmeye çalışıyorum. Bu nasıl olur, Diyarbakır'a nasıl yaparlar bunu! Diyarbakırlılar buna nasıl müsaade eder? Bu katilleri, canileri, vahşice cinayet işleyenleri -işte insanların cesetleri çuvallarda, yer altında çıkarılıyordu- bırakıyorlar ve halaylarla, kutlama havasında karşılanıyorlar! Bütün bunlar Diyarbakır'da oluyor. Diyarbakır onbinlerce evladını verdi. Orada gençlerimizi vahşice doğradılar. Anlamıyorum, Diyarbakır'da nasıl oluyor bunlar, Diyarbakır'da yüzde seksen oy alınıyor, nasıl oluyor? Diyarbakır halkı yurtseverdir, bilinçlidir ama demek ki örgütlenemiyorlar, onlara öncülük yapılamıyor! Bunların bu şekilde bırakılması tesadüf

değildir, bazı şeylerin hazırlığı yapıyor olabilir. Bu adamlar sıradan suçlular değildir. Bu katilleri öyle sıradan suçlularmış gibi bırakamazlar. Eğer bizimkilerin içinden böyle benzer canice işler yapanlar varsa onları da bırakmasınlar. İşte o Konca Kuriş meselesi hafızalardadır, kadını ne şekilde öldürdükleri biliniyor. Sanırım farklı feminist düşünceleri de vardı. Aslında vahşice katledilen Konca Kuriş şahsında katledilen bütün kadınlardır. Türkiye’de Sol, MHP’nin ulusal-milliyetçiliği kullanılarak ezildi, marjinalleştirildi, bu hale getirildi. Bugün aynısını siyasi İslam kullanılarak Kürt hareketine yapmak istiyorlar. Bunu görmek ve uyanık olmak gerekir. Bu nettir. Bu Hizbullahçılarının bırakılması, bu binlerce imam kadrosu, bölgedeki cemaatler, özel paralı ordu kurulması vb. çabalar hep zamanında Sol’u milliyetçilikle bitirdik-

sürerek, din adı altında halkımıza el atmaya çalışmaktadır. Aşılamaya çalıştığı aslında Daiş zihniyetidir. Rojava’da, Şengal’de “allahuekber” tekbirleri ile binlerce kadına tecavüz edip, pazarlarda satan en ahlaksız savaş yöntemlerini devreye koyan zihniyeti yaratmak istemektedirler. Bu yol ve yöntemlerle Kürt gençliğini ve halkını inanç sömürüsü temelinde devrimden kopartma, yurtseverlik duygularından uzaklaştırmak ve her bir genci bir ajan konumuna getirme amaçlanmaktadır. Amed gibi yurtseverliği ile bilinen bir şehrimizde gençliğin mafyaya bulaştırılması, halktan haraçların kesilmesi yine diğer alanlarımızda da uyuşturucudan, fuhuşa sürüklenen genç kadınlara kadar yaratılmak istenen aynı çete zihniyetidir. Yurtsever Kürdistan Gençliğinin de asıl görevi burada ortaya çıkmaktadır. Geçmişin kanlı tetikçilerinin



Devletin Ahlaksız yöntemlerine karşı kesintisiz bir mücadele içerisinde olunmalıdır

leri gibi demokratik Kürt hareketini siyasal İslam’la bitirmek için yapılan bilinçli politikalarlardır ve birbiriyle bağlantılıdır. Sormak gerekiyor bu Hizbullahçılarının arkasındaki para nereden geliyor? Artık eski klasik sömürge yöntemleri kullanılmıyor, küresel finans bütün dünyaya hükmediyor, dizayn ediyor” demektedir. Önderliğin yapmış olduğu tüm öngörülerin nasıl somutlaştığını tüm Kürt halkı ve gençliği görmektedir. Şimdilerde de din adı altında Kürdistan da halkımızı ve gençliği ajanlaştırmaya çalışan bu çete örgüt dini öne

Kürdistan’da hiçbir şekilde barınmalarına izin vermeyerek, halkımız üzerindeki yumuşak görünümlü ahlaksız yöntemlerine karşı kesintisiz bir mücadele içerisinde olunmalıdır. Kürt gençliği dine ve inancına sahip çıkmak istiyorsa bu dinsizlere ve imansızlara karşı mücadele etmeyi kiblesi olarak görmelidir.



EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ İDEOLOJİMİZDİR

İçinden geçtiğimiz süreç her yönüyle önemli ve bir o kadar da kritikliğini korumaktadır. Soykırımcı sömürgeci TC devleti başta hareketimizi ve halkımızı soykırımdan geçirmek ve Kürde dair hiçbir şey bırakmamak için her türlü saldırıyı sürdürmektedir. 46. Mücadele yılını dolduran partimiz PKK ve yurtsever Kurdistan halkı topyekün imha ve kültürel soykırım saldırılarına karşı amansız bir direniş içerisinde. Özellikle son 8 yıldır yaşanan savaşta gerilla öncülüğünde, muazam bir direniş yaşanmaktadır.

25. Yılına girdiğimiz uluslararası komplo sürecinde, düşmanın en yoğun saldırıları Önder Apo üzerinde uygulanmaktadır. İmralı bu nedenle direnişin merkezi konumundadır. Önderliğimiz üzerindeki tecrit ve işkenceyle sonuç almaya çalışan sömürgeciler sonuç alamadıkça yenilgilerinin intikamını tecriti ağırlaştırarak almak istemektedirler. Ancak bunun nafile bir çaba olduğu bu 25. Yılında bir kez daha açığa çıkmıştır. Önderlik fikirleri duvarları parçalamış tüm halklara ulaşmış ve milyonları etkilemiştir. Bu yüzden sistemin yürütücülerinin korktukları başına gelmiştir. Ne kadar baskıyı, tecriti artırırlarsa direniş gittikçe büyümektedir. Önder Apo artık tüm ezilen halkların sesi olmuştur ve halkların mücadelesi sonucu Önderliğin fiziki özgürlüğünün sağlanacağı yadsınamaz bir gerçekliktir. Kuşkusuz bu mücadelenin öncüsü de kadın ve gençlik olacaktır. Peki biz yurtsever ve devrimci gençlik olarak sorumluluğumuzun ne kadar fakındayız? Bunu duruşumuzu ve pratik gelişmelerimize bakarak ancak anlayabiliriz. Yani sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz apaçık ortadır. Önderlik “ben en çok gençler için mücadele ediyorum” dedi. Peki biz en çok mücadeleyi ne için veriyoruz. Tecriti kırmak için mi yoksa bireysel kaygıların körüklediği arayışlar için mi? Her birimiz kendimize bu soruyu sormalı ve bu gerçekle yüzleşmekten kaçınmamalıyız. Çünkü bir çoğumuz da biliyoruz ki hakkı verilmiş bir mü-

cadele yürütseydik, şu ana kadar tecrit ve işkence sistemini parçalamıştık. Bunun sorumluluğunu her birimiz derinden yaşayacak ve buna denk bir mücadele yürüteceğiz. Yetersiz yoldaşlığın özeleştirisini Önderliğimize vereceğiz.

Kurdistan üzerinde çok yönlü bir soykırım yürütüldüğü hepimizin bildiği bir gerçektir. Toplumsal, askeri, siyasi, ekonomik, ekolojik ve ahlaki kırımlar bunlardan sadece birkaçıdır. Tabii bunun hedefinde toplum olmaktan çıkmış bir topluluk yaratmak vardır. Bunu da en başta bu halkın gençlerini çürüterek yapmak istemektedirler. Çünkü gençlik toplumun en temel öz savunma gücüdür. Bugün Kurdistan gençliği, 24 saat sistemin tüm psikolojik özel savaş bombardımanı altındadır. Bunu yaparken en büyük hedeflerinden biri mücadelesiz bir gençlik yaratmaktır. Bunda her ne kadar tam anlamıyla başarılı olmasalar da bizde onları yenilgiye uğrattık, tüm yönelimleri boşa çıkarttık diyemiyoruz. Kapitalist modernite güçleri yurtsever gençliğe yoğun saldırmakta, gençlikte buna karşı direnmektedir. Peki biz yurtsever gençlik olarak neden düşmanı yenilgiye uğratmıyoruz. Bunun öncelikle bir savaş olduğunu bilmemiz gerekmektedir ve bu savaşın bir kazananı olacaktır. İyi hazırlanan kendini doğru örgütleyen ve haklı olan, bu mücadeleyi kazanacaktır. Haklı bir mücadele yürüttüğümüzü tartışmaya gerek yoktur. Ama haklı olmak yetmiyor tabii. Öncelikle bu savaşa iyi hazırlanmakta, doğru örgütlenmede sorunlarımız vardır. Bunları aşmamız gerekmektedir. Şu an halkımıza karşı yürütülen soykırım savaşının öncülüğünü TC faşizmi yapmaktadır. Yani ilk düşman TC'dir. O halde Bakurê Kurdistan ve Türkiye'de yürüteceğimiz mücadele çok önemlidir. Bu alanlarda YCWK kimliğiyle yeni bir hamlesel mücadelenin startını verdik. Faşizme darbe vurma, soykırım rejimini parçalama sorumlu olduğumuz en hayati gündemlerdir. Öncelikle iddiamızın bu düzeyde olması

önemlidir. Çünkü karşımızdaki düşmanında iddiası soykırımdır. Soykırıma uğramamak için o zaman nasıl hazırlanacağız. Öncelikle örgütleneceğiz. Yani olabildiğince geniş kitlelere ulaşacak, saflarımızı büyüteceğiz. Örgütlenme düzeyimiz mücadele gerçekliğimizi açığa çıkaracak ve zaferi netleştirecektir. Eski tarzda örgütlenmekten bahsetmiyoruz tabi. Çünkü bu deşifre olmuştur. Bugün toplum büyük çoğunluğu sistemin elinde can çekişmektedir. Rahatsız olmayanlar sadece bu sömürü düzeninin bir parçası olanlardır.

Onun dışında bütün toplum artık yürütülen politikalarından bezar olmuştur. Ancak herhangi bir çıkış noktası, bir umut yeri bulamamaktadır. YCWK tam da bunun için kurulmuştur.

Yani umudun kimliği olacak, toplumu bu çarka kurban etmeyecek bir direnişle bu çarkı paramparça edecektir. Bunun için sokaklardan şehirlere, şehirlerden metropollere kadar kendini örgütlemek gerekmektedir. Bu örgütlenme gizli ve sağlam temellere dayanmalıdır. Tüm gençlerin kendini bu çatı altında görmesi gerekmektedir. Net olmamız gereken en önemli durum, faşizmin çöküşü hızlandıkça halkımıza yapılan saldırılarında daha da artacağıdır. Bugün daha çok Önderliğimiz ve gerilla üzerinde saldırılar yoğunlaşmış durumdadır. Bu yüzden direniş merkezleri de buralar olmaktadır. Hem saldırıları püskürtmek hem de düşmanı kendi ininde vurmak esas görevimiz olmalıdır. Kendini en güvenli hissettiği şehirlerde eyleme geçmek, serhildan'ları geliştirerek düşmanı felç etme imkânımız oldukça fazladır. Bunun için tabi bilinç gerekmektedir. Bizim en büyük silahımız ideolojimizdir. Önder Apo "ne eskisi gibi yaşayacağız ne de eskisi gibi savaşacağız" dedi. Peki ne demektir bu. Klasik, alışagelmış esasında deşifre olmuş yaşam alışkanlıklarımızı ve hareket tarzını bırakmalıyız. Her şeyimizi savaşa göre ayarlamalı, ona göre yaşamalıyız. Bu yüzden eğitimler bizim için çok önemlidir. Her yurtsever genç mutlaka doğru bir bilinçle sahip olmak için kendini eğitmelidir. Bilinç düzeyi olmayan bir insan her türlü saldırıdan etkilenmeye açıktır. Birçok zaman doğru ve yanlış birbirine karıştırır. Ancak doğru bilinç

sahibi birey her türlü saldırıya karşı kendini ve çevresini korur. Bunun da tek yolu eğitimden geçiyor. Esasında PKK bir eğitim hareketidir. Bugüne kadar her türlü tasfiye etme saldırılarına karşı partimiz eğitimlerle cevap olmuştur. Önder Apo'nun en esaslı çalışmalarının başında her zaman eğitim gelmiştir. Kişilik ve zihniyet eğitimlerde şekilleniyor ve bir insandaki bilinç düzeyi güçlendikçe iradede bu doğrultuda gelişiyor. İrade sahibi bir insanın da başaramayacağı hiçbir şeyin

olmadığını bugün, başta Zap, Avaşin ve Metina olmak üzere tüm gerilla alanlarında, her türlü tekniğe karşı insan iradesinin bundan daha fazla Apocu felsefe ve fikir ile kendini donatan militan iradesinin nelere kadir olduğunu en yalın bir şekilde görmekteyiz.

Artık eğitimlerimizi de eskisi gibi yapamayacağız açıktır. Bunun yerine daha yaratıcı yöntemler geliştirmek gerekiyor. Yeri ve zamanı gözeterek, çevre koşulları hesaba katılarak düşmana açık verilmeyecek şekilde olmalıdır. Bu eğitimler tek tek de olabilir, olabiliyorsa 3 kişi de olur ama daha fazlası dikkat çekip güvenlik açısından sorun yaratabilir.

Her eğitimimizde tek ya da grup olsun düşman gerçekliği ve özel savaş çok iyi kavranmalıdır. Çok kişiyle az eğitim yapmaktan az kişiyle çok eğitim yapmak daha güvenli ve sonuç alıcı olacaktır. Yine Önder Apo'nun kitaplarına ve partinin kaynaklarına ulaşma sorunu yoktur, günümüzde tüm gençlerin elinde internete hemen ulaşabilecekleri teknik araçlar mevcuttur. Her genç aslında kimseden beklenti içine girmeden kendisini eğitmesini bilmelidir.

Yurtsever gençlik Tiktok, Instagram vb. beyin uyuşturan başka uygulamalardan başını kaldırmalıdır. İnsanı bir robot haline getiren ve sadece sanal bir dünya kuran bu sanal ortamlardan uzak durup gerçekliğine dönmelidir. Sanal ortamda takipçi sayısını artırmayı çabalamaktan tüm gençlik uzak durmalıdır. Sanal ortamda bazı Kürtçe konuşmalar veya şarkılarla hatta mücadeleye dair kimi yazıların paylaşarak doğru yapıldığı yada mücadeleye bir biçimde hizmet edildiği yanılgısına

Eğitim

Örgütlülük

Eylem

düşmemek gerekir. Zaten düşmanın istediği de budur. Duygularını sanal ortam üzeri tatmin ederek devrimcilik yaptığını düşünenlerin sayısı az değildir. Bu tam bir özel savaş oyunudur. Önemli olan gerçek yaşamda takipçilerinin olmasıdır. Yani doğrunun, mücadelenin ve yoksullukla pençeleşen, her gün ezilerek hakaret edilen halkının öncüsü olmak gerekmektedir. Gençlerin ve halkın, seni sanal medya da değil sokaklarda, barikatlarda takip etmesi gerekiyor. Bugün yurtsever gençlik, görevleriyle yüzleşmek ve bu sorumluluğu almak zorundadır. Gençler bu yozlaşmanın içinde yaşarken bunu kabul etmemek gerekmektedir. Halkın gençlerinden beklentisi kendilerini korumalarıdır. Bugün mahallelerimiz uyuşturucudan, fuhuştan geçilmez hale gelmişse bunu sorgulamalıyız. Peki bu durumdan sorumlu olan kimdir, sadece düşman yapıyor demek yetmez biz ne kadar izin veriyoruz da denilmelidir. Toplumsal gücü açığa çıkararak bunların önüne geçmeliyiz. Yine bu kadar Kürt gencinin TC'nin askerliğine gitmesinin önünü almalıyız. Bu gibi durumlara yüzlerce örnek verilebilir. Bu düzeyde bir bilinçsizlik durumu yaşanmaktadır. Çünkü düşman üst düzeyde bir bireycilik geliştirmiş. Bu temelde bunların aşılması için eğitim seferberliği başlatmalıyız. Özellikle lise gençliği bu noktada daha fazla okumalı, dar ya da geniş eğitimlerini sürekli yapmalıdır. Üniversite gençliği toplumun sorunlarına yanıt olmuyorsa, halkının yüreğine temas edeceğine kampüslerin ehliştiren ortamlarına mahkum oluyorsa bu kendi değerlerine ne kadar ters düştüğünü ifade eder. Bunu aşmayı hedefleyecek tartışmaları, yoğunlaşmaları ve eğitimleri sonuç alınca kadar yürütmeyi en acil görev olarak önüne koymalıdır. Üniversitelerdeki resmi ideolojinin kitaplarını okuyarak dincilik, milliyetçilik, bilimcilik ve cinsiyetçilik zehrini soluyacağına, Önder Apo'yu okuyarak özgürlüğün huzur veren, direniş iradesi yaratan, mücadele kesilmeye vesile olan nefesini içine çekmelidir. Yurtsever gençlik sessiz, refleksiz kalırsa halkın sesi soluğu da kesilir. İşte bu yüzden bu gidişata dur diyeceğiz. Herkese anladığı dilden cevap olmak gerekir. Düşmana düşmanca dosta dostça yaklaşacağız. Bugün düşman bu sessizlikten aldığı cesaretle



böyle ahlaksızca saldırmaktadır. Bu kadar kimyasal ve taktik nükleer silah kullanımı bununla ilgilidir. İstanbul'da, Amed'te, Serhat'ta her gün direniş yükselten bir gençlik an be an düşmanın saldırılarını dağıtır. Yeni yılda bu pasif savunma durumunu tamamen parçalamalı, gençliğin tüm cephelerinde direniş ruhunu zirveleştirmeliyiz. Kurdistan gençliği Ali Çiçek'lerden bu yana cesareti ve fedakarlığıyla kendini defalarca kanıtlamıştır. Bu dönem tam da böylesi bir dönemdir.

Daha fazla CESARET, daha fazla FEDAKARLIK olmalıdır. Kürt gençliği her zaman olduğu gibi bu çağrıya da cevap olacaktır. Kendimizi doğru eğiterek örgütleyecek ve pratiğe geçeceğiz. Bunun bir fedakarlıktan da öteye temel bir yurtseverlik görevi ve aynı zamanda en temel ahlaki bir görev, olduğunu anlamalıyız. Kurdistan'ın en fedakar, en cesaretli gençlerinin cenazeleri, kutular içerisinde anne ve babaların eline tutuşturulurken, cenazelere en insanlık dışı işkenceler yapılırken sessiz kalmak, her yurtsever Kürt gencine haram olmalıdır. Her birimiz elimizden gelenin daha fazlasını büyük cesaretle yapacağız. Bugün yürütülen savaşın kaderini Apocu gençlik belirleyecektir. Özgürlük için, onurlu ve şerefli bir yaşam için sadece elini taşın altına koyma değil, gerekirse yüreklerimizi ve beyinlerimizi taş haline getirerek düşmanın yüreğine ve beynine hücum etmeliyiz. Özgür yarınlar ancak bugün verilen emek ve direnişle yaratılabilir. Bu temelde bu bilinç ve zafer ruhuyla YCWK saflarına katılalım. Bu saflar, zaferi kesinleştirecek özgür Önderlik ile özgür Kurdistan'ın yaratıcısı olacaktır.



LI PIŞT PERDEYA KOMPLOYÊ ÇI HEYE KÎ HENE?

“Armanca Komployê; Qirkirine”

Bêyî dîtin û fêmkirina dîroka komployê, felsefeya hegemon ya ku xwe dispêre û zihniyeta wê ya politik, fêmkirina sedem û encamên komploya ku di şexsê Reber APO de li dijî gelê Kurd hatiye pêşxistin jî wê ne pêkan be. Di vê tewerê de; dîtin û nirxandina piştperdeya dîrokî ya komploya navnetewî, ku li dijî Rêbertî hatiye pêşxistin xwedî wate û giringî ye. Bêyî pêşîn û paşîn, nirxandina Komploya navnetewî kêr dimîne û di vê derbarê de jî nirxandinên Rêber APO yên di derbarê dîroka komployan di Kurdistanê de, me ronî dike;

“Ez tîm û diçim, dizivirim û timtûtim tînim ziman ku komplo bingehekî xwe yê sedsale heye. Min behsa wan komployan kiriye ku di her demê de gava qonaxekê bûn.

Mirov bi carekê dikare bi sedan ji wan komployan mînak bide û rêz bike, hema bi tenê ji van ên li dijî Kurdan komploya Alayên Hemîdiye, 1914'an de li Bîtîsê Mele Selîm, 1925'an de Şêx Seyid, 1930'an de Agirî û komployan 1937'an yên li Dêrsîmê, di sala 1959'an de doza 49'an û di sala 1960'an de doza 400'an, kuştina Faîk Bucak û kuştina Sait Kirmizitoprak ji aliyê PDK'ê ve, dîsa di qonaxa avabûna îdeolojîk a PKK'ê de bi sedan komployan ji aliyê heman zehniyetê ve hatine organîzekirin, dikarin bîrêz kirin.”

Weke amureke qirkirine pênasikirina komployan wê ne şaş be. Dema em di dîrokê de pêvajoyên ku gelan di qirkirine re derbas kirine lêkolîn bikin, emê rêbaz û taybetmendiyên herî kirêt yên komployan bibînin. Di dîroka Kurdan de jî sedsalê dawiyê, bi komployan ku bi hişmendiya “Îttîhat û Tarakî” pêkhatine re, xwestine bi navê Kurd û Kurdistanê çî hebe bi politikayên qirkirine re jî holê rakin. Lewma, pêwîste komplo tenê weke bûyereke ku di kêliyê de pêkhatiye neyê destgirtin. Mo-

dernîteya Kapîtalîst li hember çand, ax û civaka ku modernîteya demokratîk pêşxistiye, bi komplo û qirkirine mezîna heyfa xwe radike.

Dîsa bi riya komployan kuştina Simko, kuştina Dr.Qasimlo û hevalên wî, komployan ku rê li binketina Komra Mahabad vekiriye û pir mînakên din ên komployan rezîl dikarin lê bîrê zêde kirin. Vekolîn û dahurandina wan komployan ku di dîrokê de pêşketine û fêmkirina rastiya qirkirina çandî ya li Kurdistanê roja me ya îro jî ronî dike û di famkirina paşxana komployan 15'ê Sibate û analîz-kirina po-



Rêber APO rastî û heqîqeta wan dijminan baş derxistibû holê

litîka û hişmendiya hêzên komploger, tevkariyek mezîna dîke. Komploya navnetewî ya di şexsê Rêber APO de li dijî gelê Kurd û tevahî gelên azadîxwaz hatiye pêşxistin jî ne li derveyî dîroka wan komployan. Berevajî di dîroka komplo û bêbextiyê de lutkeyê îfade dike.

Di 9'ê Cotmeha 1998'an de û dema şerê înkâr û îmhaya ku dewleta Tirk a dagirker li ser Kurdistanê dimeşîne ber bi tîk-

çûyinê bû, komploya navnetewî ya ku li biryargeha NATO'yê hatibû plankirin û DYA, YE û Îsrail rasterast serkêşiya wî dikirin, ket meriyetê. Lê di esasê xwe de nîşaneyên komployan, hîn di sala 1996'an de xwe dabûn der. Dema çeteyên dewleta Tirk ya faşîst, bi destên dewleta Îsrail û DYA'ê li navenda Şamê û li nêzî cihê ku Rêber APO lê dima teqînek mezîna pêkanîn, starta komployan tê dayin. Lê dema fam dikin ku tenê bi vî rengî encam nagirin, di sala 1997'an de bi planên NATO'yê û bi destê KDP, arteşa dewleta Tirk a faşîst li Bakur û Başur operasyoneke berfireh dide destpêkirin. Lê ruxmî ku teknîkên herî pêşketî ya NA-

TO'yê di vî şerî de bikartînin jî, bi berxwedana bi heybet ya Zapê re rû bi rû dimînin û hêzên operasyonê, têkçûyî paşve dikişin. Dema dibînin îradeya ku Rêber APO ava kiriye bi van êrişan ne dikarin bişkînin û ne jî teslîm bigrin, bi serkêşî û dekvaniya NATO'yê û bi armanca tasfyekirina PKK'ê û qirkirina tamamî ya Kurdan, çerxa komployê digerin. Di encama vê komploya bêbext de û di 15'ê Sibata 1999'an de, Rêber APO dîl tê girtin û bi armanca îmhayê, jibo pergala tecrîd û îşkenceya Îmraliyê tê raguhastin.

Kronolojiya Komployê, eşkere nîşan dide ku komplo bi her aliyê xwe ve di siya NATO'yê de hatiye plankirin û bi taybetî jî ji aliyê DYA û Îsraîlê ve hatiye pêkanîn. Serkêşên komployê hîn di serî de ji giştî hêzên beşdar re rol diyar kiribûn û ji dewleta Tirk re jî tenê erkê gardiyantiyê dabûn. Jiber vê yekê dema Ecevît dibêje; "me tam fêm nekir çima APO dan me" ne di ferqê de bû ku li rastiya komployê mikûr hatiye. Di vê derbarê de, dema Rêber APO jî armanca komployê dinirxîne wiha dibêje; "Plan bi awayekî hîn kurtir dikare bê vekirin; lê di demên dawiyê de ev têra xwe eşkere bûye ku merameke vê komployê jî, xistina Tirkiye ya nava qeyraneke bê binî ye".

Plan bi xayintî, zalim û bêbextane pêkhatibû. Lê Hesabên wan pêwîste ewqas hêsan nebibûya. Rêber APO rastî û heqîqeta wan dijminan baş derxistibû holê. Bi berxwedanekê bê hempa, bi berxwedanekê zanistî, bi têkoşîneke ji derveyî îradeya mirov, hemû dek û dolap, plan û hesabên komlogeran vala derxist. Rastiya ku Rêber APO dibêje "Me bi derziyê bîr kola", vê têkoşînê avakir û pêşxist û ji her aliyê de dijî vê komployê berxwedan û tekoşîn kir. Dîsa şehîdên "tu kes nikare Roja me tarî bike" bi sekna xwe ya fedayî, banga têkoşîna li dijî komployê bi gerdûnî kirin. Ev 25 salin di pêşengtiya Rêber APO de, berxwedana gerîla, berxwedana gel, jin û ciwanan, rastiyeke li meydanê û cîhanê hejandiye. Bi taybet di van 3 salên dawiyê de gerîla li hember êrişên dagirkeriyê yên li ser Zap, Metîna û Avaşînê, ku dewama heman komploya qirkerin, destanan dinivîse. Ciwan jî pêşengtiya vê tekoşînê kirin û astekê girîng de rol girtin ser milên xwe. Li çar parçeyên Kurdistan û derveyî welat jî, bûn lehengên vê dozê û di nava serhildanên gel û şerê azadiyê de cihê xwe girtin. Ji ber ku Rêber APO belavbûn û mezinbûna bi hêza îdeo-



lojiyê esas girt, hesabên komplogeran ya bi tecrîdê pêkanîna Rêber APO roja 15'ê Sibatê di aliyê dîrokî de weke "roja qirkirina Kurd" pê-nase kir. Jiber ku roja 15'ê Sibatê, hem ji aliyê dîroka civakî-siyasî û hem jî di dîroka têkiliya Kurd-Tirk de xeteke erdhejê ye. Ji 15'ê Sibata 1925'an ber bi 15'ê Sibata 1999'an hildikişê û digihêje lutkeyê. Ev dîroka bi kok ya komployê ancax bi rêxistinbûn û tarzê têkoşîna ku Rêber APO afirandiye ve kariye vala bê derxistin. Rêber APO ji destpêka meşa xwe heta roja me ya îro ji bo Kurdan ji vê qedera qirkirinê rizgar bike, têkoşînek mezin pêşkeş kiriye û fedakariyek mezin raber kiriye. Ev li ciwanên Kurdistanê jî ferz dike, ku li hember hêzên komploger, heman asta têkoşîn û fedakariyê raber bikin. Bêguman îro dewleta Tirk ya faşîst û hêzên komploger ji her demê zêdetir teşhîr bûne û di qeyranê de ne. Li beramber vê jî fikir û ramanên Rêber APO, mîna rojê şewiq dide û li tevahî cîhanê belav dibe. Di serî de jin û ciwan, gelên cîhanê îro azadiya xwe di fikirên Rêber APO de dibînin. Bi destpêkirina pêngava "ji Rêber APO re azadî, ji Kurdistanê re çareserî" ev rastî zêdetir berbiçav bûye. Bi taybet jî dema 400 ciwanên ji 50 rêxistinên çar aliyên cîhanê, li Parîsê konferansa xwe ya diyarî Rêber APO kirin û tevlêbûna xwe ya pêngava azadiyê ragihandin, di esasê xwe de qonaxeke nû ya têkoşîna li dijî komployê ragihandin. Niha Rêber APO ne tenê li tevahî cîhanê tê nasîn, êdî têkoşîna ji bo azadiya fîzîkî ya Rêber APO, pejirandin û hewildanên pêkanîna fikrên Rêbertî, li her derê cîhanê belav dibe.



RIHA



Dergûşa bawerîyan, rawestgeha pêxember û lêgerînanên heqîqetê. Ji destpêka civakbûyînê heta demên serhildana Îbrahîm, ji demên yezdanên derewîn heya hilhatina tîrêjên rojê hertim bûye xwedî cihekî pîroz û taybet. Riha yek ji bajarên herî kevnare yên cîhanê ye. Her wiha di dîrokê de Riha wekî hêlîna mirovahiyê û qada şaristaniyê tê zanîn. Heta niha gelek şaristanî hatine li ser vê axê serwer bûne. Li ser axa Rihayê gelek şerên dijwar pêk hatine. Dema ku navê Rihayê tê lêvkirin warê Nemrûd û Îbrahîm pêxember tê bîra mirovan. Dema ku navê Rihayê tê lêvkirin şerê Îbrahîmanê li hemberî Nemrûdan tê bîra mirovan.

Xelfetî a ku bi kolanên xwe a ku her yek ji yê din bedewtir bi dêra Runkala û şkeftên ku hatine hunandin re rihayê dixemlîne.

Nifusa Rihayê 2,170,000
Nifusa herî zêde ya
navçeya Xelîliyê ye



DÎROK

Riha yek ji bajarên herî kevnare yên cîhanê ye. Her wiha di dîrokê de Riha wekî hêlîna mirovahiyê û qada şaristaniyê tê zanîn. Heta niha gelek şaristanî hatine li ser vê axê serwer bûne. Li ser axa Rihayê gelek şerên dijwar pêk hatine. Dema ku navê Rihayê tê lêvkirin warê Nemrûd û Îbrahîm pêxember tê bîra mirovan. Dema ku navê Rihayê tê lêvkirin şerê Îbrahîmanê li hemberî Nemrûdan tê bîra mirovan.

NAV

Çîroka navê Rihayê wek dîroka bajêr tevlihev û kûr e. Navê kevin yê bajêr Edessa ye, ji serdema helenîstî. Ev nav heta salê 300 berî zayînê dirêj dibe û ji dema Împeratoriya Seleukî maye. Navê Edessa ji aliyê Seleukos I Nikator ve li bajêr hatiye danîn. Di dema keyê Antîoxos IV Epiphanês navê xwe li bajêr kirîbe jî, demeke şun ve navê wî hatiye jibîrkirin. Padîşahê seleukî Antîoxos IV Epiphanês navê

Dema mijar dibe Riha dîrok bi tevî neferên xwe û her deverên vî bajarî xwe davêje ber. Dema navnîşan dibe Riha, hem di warê dîrokî û hem jî di warê çandî de gelek taybetî dibin mijarên meraqê. Waye girê Miraza an bi gotineke din gopeklî tepe. Girê miraza bi dîroka xwe a zêdetirê 12 hezar salan wekî perezgehekî îro jî dîroka mirovahiyê ronî dike. Her lêkolînên tîrêj kirin di derbarê hebûna me de daneyekê zêrîn ji pêşerojê re dihêle. Wêne û sembolen li ser kevirên wê bi awayekî hunerî hatine xêzkirin. Wekî lîstikên lêkolînê dibin çavkaniya dîroka kevnar û her diçe dibe mijara meraqê. Her diçe dibe mijara cîhanê. Her diçe dibe parçeyek girîng a jiyana me ye. Girê miraza.

Di vê bajarê ku di her pirtûkekî pîroz de em rastî navê wê tîrêj, ji her alî wê ve bêhna dîrokê tê. Bajaroka kevn a ku li deşta heranê de cihê xwe digre yek ji van deveran e. Bi mîmariya xwe a ku dişibihê Efesê îro weke bajarê kevn a Şu'eyp tê bi nav kirin. Ev bajarê ku ji dema Romayê a kevn ji îro re maye di nav sînorên xwe de cihê dide gelek bermahiyên dîrokî ên hejayîdîtinê ye. Her bermahiyekê kubî keviran yek yek hunandin mirv ber bi deşta heranê ve dikşîne. Malên Heranê ku havînê hênîk û payîzê germ îro jî weke mûzeyên servekirî bi hemû taybetmendiyên xwe li benda serdêrên xwe ne. Dîsa gola masiyan a ku li gorî çîroka efsûnê a Îbrahîm pêxember li vir avêtine nava agir jî ji bo serlêdêrên Rihayê navnîşaneke gerê ye.

xwe li bajêr kir ("Antîoxeia", bi yewnaniya kevn: Ἀντιόχεια, lat. Antiókheia), lê ev nav piştî mirina wî hate ji bîr kirin.

ERD Û ZINDIYÊN HERÊMÊ

Kismek ji çiyayê Qerejdaxê (1919 m) dikeve hundurê hudûdên herêmê. Çiyayê bilind li herêmê tunene. Deşt, zozan, gelî û ajal Derê ku em jê re dibêjin deşt li vir peyda ye. Di deştan de dar tune ne, bi tenê riweyên giyaî yên ku wek firkên yeksalî mezin dibin hene. Dema ku meriv ji dûr ve lê dinêre, tu ajal nayên xuyane û ev der wek col xuya dike û mixabin ajalên ku tê de dijîn nayin zanîn. Di deştan de gelek ajalên cûda yên ku cinsên xwe pir kêmbûne tê de dijîn. Wekî gumgumokên mezin ên 1.5 metreyî, keftarên ku tenê di belgefilmman de serê xwe li hemberî şêran radikin û kergezên ku bejnê wan digihêje 2 metreyan. Sedemên ku ev ajalan nayin zanîn ev e ku ewan, ji ber ku di deştan de dijîn, xwe baş vedişêrin û hinek ji wan tenê di şevan de aktîf dibin e. Lê belê heger meriv hinek baldartir i vê deştê dinêre wê meriv karibe ev ajalên cûda û zindî yên ku xwe veşar dikin bibîne. Ev yek jî ferqa di nava nêrîn û dîtînê de ye. Keftar

Varana deştan (Varanus griseus)
Kergezê bicûk (Neopbron percnopterus)
Jojîya guhdîrêj (Hemiecbinus auritus)
Herwiha, navên ajalên din ên taybet:
Kelaynak (teyrên serguri)
Kew û kîvroşk
Xezal
Rûvî

AV Û GOL

Gola Xelîl el-Rehmen, Riha Çemê Feradê; Çemê herî mezin yê Kurdistanê ye. Ji erdên Semsûrê dikeve hundirê hudûdên Rihayê. Çem di nav sê welatan de diherêke û wala dibe Xelîca Besra yê. Çemên Culap, Cawsak, Belih, Xabûr û Zengeçûr şaxên Feradê ne û di herêmê ve diherikin. Gola Masiyan, Riha; 150m dirêj û 39 m fireh e. Li mizgefta Xelîl el-Rehmen e. Mehsiyên hundirê golê pîroz in û ji alî gel ve nayin girtin. Gola Aynîzeliha; 50 m dirêj û 30 m fireh e. Mehsiyên hundirê golê pîrozên û ji alî gel ve nayine girtin. Gola mezin û ya biçûk ji golên din yê herêmê ne. **Gola Bendava Atatürk**

ÇAND Û HUNER OL Û CIVAK

Bajerê Riha yê wek Bajarê Pêxamberan tê naskirin. Li gor rîvayetê gava Adem û Hewa ji bihûştê ên qewrandin, tèn li Xaranê bi cih dibin. Îbrahîm pêxember, Eyûb pêxember û Îsa pêxember jî li herêmê mane. Li herêmê Misilmantî ji elewî û sunnî yan pêk tê. Kurd, Ereb û Tirk piranî ya serjimarê diafirandin. Gelê Rihayê zêdetir bi çandinî û ajalkariyê ve mijûl e. Têkiliyeke mezin nîşanî bezirganiyê nedaye û jiyana wan bi piranî li gundan domiya ye. Ji ber wê yekê ku çanda feodaltiyê û axatiyê serdest maye. Jiyan ji bajarvaniyê û şaristaniyê wêdetir di çanda gundan de girtî maye. Loma jî ji bilî vîn û biryara kes zêdetir bîryara civak û eşîrtiyê li ser dest maye. Her wiha li hemberî gotina mezinên civakê an jî eşîrê zêdetir bervêdan pêk nehatiye.

XWARINÊN HERÊMÊ

Herêm ji alî xwarinan pir dewlemend e. Xwarinin herî pir li herêmê tèn xwarin kutilkêndagirtî, Acîn(çîkifte), beqlewe, kunefe (qedayif), kebeb û lehmeçun nin. Taybetiyek herêmê jî xwarina îsotên tûj yên sor in. Aqît (reçela îsotê sor) Reçela îsotê Rihayê an jî bi devoka Rihayîyan Aqît navê berekê ji pêjgeha kurdî ye û bi heqîqî ji îsotên tûj ên Rihayê tê çêkirin. Parêzgeha Rihayê bi îsotên xwe yên sor û tûj bi nav û deng e, lewra tê gotin ku gelê Rihayî ji tûjbûna xwarinan pir hez dikin. Ewqas ku, gotineke pêşiyinan dibêje 'Li Rihayê îsot êmzika bebikan e! Ji ber vê yekê îsot beşeke girîng a xwarin û pêjgeha Rihayê ye. Herwiha, aqît jî, ji bo tûjkirinê weke sos an jî baharata gelek xwarinan tê bikaranîn.



Awazek Qedîm û Zelal

Dengbêj Baqî Xido di sala 1913'an de li navçeya Şêran ya ser bi bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye û dengbêjê deşta Sirûcê ye. Navê bavê dengbêj Baqî Xido, Xidoyê Hindawî û navê dayika wî jî Emşa Mesto ye. Baqî Xido ku du caran zewiciye, ji herdu hevjinên wê 12 kur û 8 keçên wî hene û heta niha jî zarokên wî li bajarê Kobanê dijîn. Dengbêj Baqî Xido jî weke gelek dengbêjên kurdan yê navdar, dengbêjekî mezin û di nava gel de bi nirx bûye. Ew ji wan dengbêjane ku bi dengê xwe destanên klasîk û serpêhatiyên Kurdan bi dengbêjiya xwe parastiyê. Dengbêjê Kurd Baqî Xido ku li Rojavayê Kurdistanê ji dayîkbûye, li seranserê Deşta Sirûcê, parêzgeha Riha, Dîlok û Cizîrê yê Bakurê Kurdistanê jî binavûdeng bûye.

Dengbêjê Kurd, di sala 1995'an de ji ber sedema nexweşiyekî dest ji dengbêjiyê berdide. Jiyana dengbêj Baqî Xido bi feqîrî û perîşaniyê derbas bûye. Di dengbêjiya Baqî Xido de roleke mezin ya Mihemed Dûman ku jêre li kemanê daye û Mihemed Gulî ku jêre li tembûrê daye, heye. Dengbêj Baqî Xido xwedî hunereke dewlemend bû ye û gelek plakên wî yê mûzîkê hebûne û piştîre jî gelek kasêt tomar kiriye. Baqî Xido di jiyana xwe de fêrî 5 zimanan bûye, ew jî zimanên: Kurdî, Erebî, Tirkî, Ermenî û Fransî bûn û ew li

her 4 welatên Sûriyê, Tirkîyê, Iraqê û Lubnanê geriya ye. Carekê ew û kemanjen Mihemed Xelîl Xazî ji aliyê Komeleya El-Erz ve ji bo welatê Lubnanê hatibûn vexwendin. Dengbêj Baqî Xido bi stranên weke

Delalê Edûlê, Dewrêşê Evdî, Bêmal, Mem û Zîn, Teyar, Delalî Qîzikan, Lo Dilo û gelek stranên din ku gotiye, bûye xwedî navûdeng û ew dengê wî li çar aliyên Kurdistanê belav bûye.

Her çend di dema Baqî Xido de dezgehên medyaya Kurd û derfetên pêwîst gelek kêmtir bû, lê tevî wê jî berhemên dengbêjê Kurd heta niha zindî mane û hîn jî gel guhdar dikan. Stranên Baqî Xido ji aliyê nevî û zarokên wî ve jî tên gotin. Ji bilî Kurdan, gelên din jî bi riya Baqî Xido guhdane çand û dîroka Kurdan. Weke mînak, ji-

neke Swîsreyî teza xwe ya Doktora bi zimanê İnglîzî li ser destana Dewrêşê Evdî ya ku Baqî Xido gotiye, amade kiriye.

Baqî Xido berî wêfat bike, bi amadebûna nêzîkî 600 kesên ji rewşenbîr, nivîskar û xwendekarên zanîngeha Helebê ve tê xelat kirin. Baqî Xido di 7ê Sibata sala 2009'an de li bajarê Kobanê koça dawî dîke û xelkê Kobanê bi merasîm û beşdariyeye girseyî ya mezin, xatir jê dixwazin. Ew bi şêweyekî pir bi rêz û bi nirx, tê oxir kirin û li goristana gundê Termik li Kobanê tê veşartin.



GELO TU DIZANÎ?

Di komploya navnetewî ya 15' ê Sibatê de çend dewlet tê de cih girtiye?

A 20 Dewlet

B 32 Dewlet

C 34 Dewlet

Jina yekem ku tevlî refên PKK'ê bûye û di sala 2013'an de ji aliyê TC ve li Parîsê hatiye şehîd xistin kî ye?

A Ş. Sara (Sakine Cansız)

B Ş. Evîn Goyî

C Ş. Leyla Agirî

Di dîroka Kurdistanê de kîjan şexsiyetê Kurd bi destê PDK bi awayekî komplogerî hat qetil kirin?

A Apê Mûsa

B Vedat Sincar

C Sait Kırmızıtoprak

Parastina Kurdên dinava pencên qirkirina çandî de paraznama çend emîn ya Rêber APO ye?

A 1.

B 4.

C 5.





İRADENİN ZAFERİ

Direnış Mirasımızdan Milıtana Pratik Dersler

YAZAR

Hasan Özer - Besimi Kılıç

YAYIN

Weşanên Serxwebûn

YAYIN TARİHİ

1991

- İRADENİN ZAFERİ -

İnsanlığın bugün sahip olduđu miras, gerek toplumlar, gerekse bireyler açısından kolayca ve bir anda oluşmuş değildir. Bu, binlerce yıllık tarihi geçmişin ürünüdür. Her nesil geçmişteki nesilden devraldığı mirası, kendisinden sonra gelen nesille, daha da zenginleştirerek devretmiştir. Bu pratik, insanın doğasında vardır. Bu anlamda insanlık tarihi zengin deneyimlerle doludur. Bu genel çerçeveye uygun olarak her halk da geldiđi seviyeye denk düşen kendine özgü bir tarihsel mirasa sahiptir. Ancak kimi halklar zengin bir mirasa sahipken, kimi halklar o zenginlik seviyesine

ulaşamamıştır. Çağı yakalamak isteyen her halk, kendisinden önce bu yürüyüşü gerçekleştirmiş olanların deneyimlerinden gerekli dersleri çıkarıp kendi tarihsel mirasları ve koşullarına uygulayarak bu işi gerçekleştirmiştir. Böylece gelecek toplumlara da daha zengin bir miras devretmiştir. Aynı olgu bizim için de geçerlidir. Ülkemiz Kürdistan'ın tarihi mirası, içinde bulunduğumuz çağın koşulları dikkate alındığında çok zayıf görünmektedir. Öyle ki, bazı halklar çağdaş uluslaşmayı yaratıp sosyalizme geçerken, Kürdistan toplumu hala Ortaçağın karanlıklarında

Ülkemiz Kürdistan'ın tarihi mirası, içinde bulunduğumuz çağın koşulları dikkate alındığında çok zayıf görünmektedir. Öyle ki, bazı halklar çağdaş uluslaşmayı yaratıp sosyalizme geçerken, Kürdistan toplumu hala Ortaçağın karanlıklarında yaşamaktadır.

Zengin bir mirasa sahip olmadığımızdan, çağdaş uluslar kervanına katılma mücadelemizde bunu yaratmak da bu sürecin yaratıcılarının ve yürütücülerinin omuzlarına yüklenmiştir. Bu mücadelede diğer halkların miraslarından yararlınsak da, asıl olarak kendi mirasımızı yaratıp buna dayanmak durumundayız.

Değer yaratmak önemlidir. Ancak yaratılan bu değerleri geleceğe miras bırakmak da en az yaratmak kadar önemlidir. Eğer bir miras yaratılır, fakat kaynaklandığı topluma ve insanlık ailesine sunulmasa bir anlam ifade etmez. Uzun yıllar kendi öz pratiğimizden kaynaklanan deneyimlerimizi kalıcı bir hale getirmek konumunda duyarsız kaldık. Hatta bu pratikle hiç ilgisi olmayanlar, bunu kendi öznel amaçları için kullandılar. Ve ne yazık ki, hala kullanmaktalar. Her şeyi gören, bilen, yaşayan ve yaratan biz olduğumuz halde, bunun kalıcı bir hale dönüştürülmesini, gelecek nesillere miras bırakılmasını hep başkalarından

bekledik. Hem de bizden önceki nesiller, yani atalarımızın miras bırakma geleneğinin olmayışının derin acılarını çektiğimiz, bu yüzden çoğu zaman el yordamıyla, deyim yerindeyse kafamızı vura vura öğrendiğimiz halde...

her savaşçının yüz yüze gelebileceği tutuklanma, işkence ve yargılanma durumlarında karşı karşıya kalabileceği Elinizdeki kitap -"İradenin Zaferi"- bağımsızlık, özgürlük ve sosyalizm kavgasında yer alan uygulamaları, bunlara karşı önlemleri ve direnmenin yollarını ortaya koymaktadır. Binlerce savaş esiri ve tutuklunun yaşadığı deneyimlerden süzülüp ortaya çıkan dersler temelinde hazırlanmış olan bu belgesel kitabın, emperyalizme, sömürgeciliğe ve faşizme karşı kıyasıya bir mücadelenin sürdüğü bugün, bu kavgada yer alan ve yer alacak olanların elinde güçlü bir kılavuz olacağı umudunu taşıyoruz. Bağımsızlık, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde zaferlere yol almak için, kavganın derslerinden yararlanmanın zorunlu olduğu bilinci ve "İradenin Zaferi"nin bu konuda önemli bir işlev göreceği inancıyla, sunuyoruz.

Jî Weşanen Serxwebûn Şubat 1991



XÊZ(GJ)

BAZI HALK

DİKKAT!!!

Bu Metinde geçen
hiç bir şey hayal
ürünü değildir.



DİKSOD=00N

Eyy Botanlılar, Serhedliler,
Amedliler, Mêrdinliler

Eyy Metropol Çocukları ve
Üniversiteliler Bundan Böyle
Vay "Silah Yoktu, Malzeme
Bulamadık Ondan Eylem
Yapamadık" Yooox!!

Faşitelerden hesap lafla
sorulmaz. Bizde
hesapları mermiler
sorar.



Dünya molotof
şampiyonu kazananın
Qoser gençliği olduğunu
biliyormuydunuz?

Hem Ekono-
miğim Hem
Şüphe Çek-
mem Hiç Bir
Şey Olmasa
da Yanında
Ben Varım
Hem Tozum-
dan Barut
Olur Hem
Ateş Ocakla-
ra Düşerim
Yakarım
Bilirsin :)



Bu İşler Taş Atmakla
Başlar, Sonra Bir Bakarsın
Roket Atıyorsun :)
Mahalede Gençler Taş
Atarken Evde Oturan
Bizden Değildir!

RÖMAN

SİLEHLERİ

“Unutmayın
Büyük Eylemler
Büyük Hayalere Bağlıdır”
RÊBER APO

SAVRULUN!

BOOM!!!



YCWK

GELİYOR!

Her Araç Silaha Çevrilebilir
Yeterki Öfke Dolu Bir Genç
Ve Hayal Gücü Olsun!

BEKLE
BİZİ
ANKARA
SAKARYA
MÊRSİN!!

Ben Ortadoğunun
Gerilim Saçan
Sokaklarının Kadim
Silahıym. Bir Taşla Hem
İki Kuş Hem de
Düşman Vururum!!

Ax Nerde O Eski
“Ma Elma da Yemiyex”
Diyen Amed Xizlîlarî...



CWK



Bir Devrimci De
Aradığım İlk
İlke Temizlik



Coronanın da Faşistlerin
de düşmanıym. Artık Benzin
Arama Ben Her Yerde Varım,
Bir de Vazelin Olursa Ooo
Saatlerce Yanarım!!!



YCWK GENÇLİĞİN TEMEL MÜCADELE ÇİZGİSİ VE HEDEFLERİ ŞUNLAR OLACAKTIR



2023

Gün faşist soykırımcı ve sömürgeci Tc devletine karşı Kürdistan yurtsever gençliğinin meydana çıkma zamanıdır. Şüphesiz yurtsever gençlik mücadelesi ve direnişi asla kesintiye uğramamıştır. Yalnız gelinen aşama itibariyle yurtsever gençliğin faşist düşman saldırılarına karşı her zamankinden daha örgütlü, eğitilmiş ve eylemli mücadeleye geçmesini zorunlu kılmaktadır. Apocu gençlik mirası faşist Akp-Mhp rejimine ve onun Kürdistan gençliğine dönük saldırılarına dur demeyi emretmektedir.

Bakurê Kurdistan yurtsever ve devrimci gençliği olarak faşizmi yıkma mücadelesinin final aşamasında bizden beklenen öncülük ve zafer görevlerine Ali Çiçeklerin fedai ruhuyla sahip çıkacağımızı belirtiyor, YCWK (Yekîtiya Ciwanên Welatparêzên Kurdistanê)'nin kuruluşunu ilan ediyoruz.

YCWK gençliği olarak temel mücadelemiz ve hedeflerimiz şunlar olacaktır;

- 1) İmralı tecrit ve işkence sistemini parçalayarak Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü sağlamayı en temel mücadele çizgisi ve gerekçesi olarak ele alma,
- 2) İnsanlığın başına bela olan Akp-Mhp faşist rejimini yıkacak devrimci bir gençlik mücadelesini geliştirme ve öncülük etme,
- 3) Bakur ve Türkiye'de ki tüm sol, sosyalist, devrimci ve yurtsever gençliği tüm etnik ve dini kimliklerin özgünlüğü ve zenginliğiyle örgütleme, anti faşist bir direniş cephesinde birleşme,
- 4) Tüm yurtsever gençliği Önder Apo fikir ve felsefesiyle eğitme, bilinç kazandırma, özgür yaşam ilke ve ölçülerinde derinleştirerek halkına karşı sorumlu örgütlü bireyler haline getirme,
- 5) Genç kadınları YCWK'nin öncü gücü olarak görme, bu temelde temel görev olarak faşist rejimin özel savaş saldırılarına karşı genç kadınları örgütlemeye seferber olma,

6) Tüm liseleri ve üniversiteleri anti faşist mücadelenin merkezleri olarak ele alarak öğrenci gençliğin 68 devrimci gençlik ruhuyla mücadeleye seferber olmasını sağlama,

7) Faşizmin dizilerle, festivallerle, müziklerle, sportif faaliyetlerle bir özel savaş politikası olarak geliştirdiği kültür kırım saldırılarını teşhir etme, ret etme ve gençliği bilinçlendirerek öz kültürüne dönüşünü sağlayacak sürekli bir mücadele içerisine girme,

8) Faşist rejimin fuhuş, uyuşturucu ve ajanlaştırma saldırılarını bertaraf edecek devrimci bir mücadele geliştirme, gençliğimizi faşizmin kirli batağından kurtaracak devrimci hamleler geliştirme,

9) Faşizmin zulmünün olduğu her mahallede, lisede, üniversitede, köyde ve şehirde YCWK çekirdek örgütlerini yaratma,

10) Faşist soykırımcı rejime karşı meşru her türlü mücadele yöntemini esas alarak kesintisiz ve sürekli bir direniş çizgisini hakim kılma,

11) Halkımıza ve mücadele değerlerimize karşı geliştirilecek her türlü saldırıya karşı devrimci intikam ruhuyla cevap verme, kesintisiz bir eylem seferberliği içerisine girme,

12) "En büyük güç örgütlü halktır" felsefesiyle faşizmi yıkma mücadelesinde halk serhıldanlarını geliştirme, serhıldanların pratik öncüsü olma,

13) Faşist rejimin ihbarcılarını, ajanlarını ve işbirlikçilerini halk düşmanı olarak görme ve yaşam alanı tanımayarak hesap sorma,

Sonuç olarak; tarihi bir mücadele aşamasından geçtiğimiz farkındayız. Faşist rejimin imha saldırılarına karşı yürüttüğümüz varlık yokluk savaşının önemini bilincindeyiz. Ali Çiçekle tohumları serpiştirilen devrimci gençlik geleneğinin ardıllarıyız. Faşizmin zulmü varsa biz Kürdistan yurtsever ve devrimci gençliğinin de bitmek bilmez enerjisi, baş eğmez direnişçiliği ve faşizmi yerle bir edecek devrimciliği vardır.

Faşist soykırımcı TC rejimine haykırıyoruz; vahşetiniz ve barbarlığınız unutulmayacak kadar büyüktür, sizler de YCWK'nin unutulmaz direnişinin büyüklüğünü göreceksiniz. Mücadele mirasımızdan şunu öğrendik; yarına bırakılır yalnız yanınıza bırakılmaz... YCWK olarak bu mücadele bilinci ve intikam ruhuyla faşist saltanatınızı başınıza yıkıp özgür ve onurlu bir yaşamı Önder Apo ile yaşayincaya kadar durmayacağımızı, bitmeyeceğimizi, eksilmeyeceğimizi göreceksiniz. Giderek çoğalan Kürdistan gençlik deryasının direniş seli altında boğulup gideceksiniz.

Bu temelde tüm Bakurê Kurdistan ve Türkiye gençliğini YCWK çatısı altında bir araya gelmeye, örgütlenmeye, coşku seli ile mücadelede yer almaya ve faşizmi yıkacak direnişçilerin onurunu yaşamaya çağırıyoruz.

GENÇ BAŞLADIK, GENÇ BAŞARACAĞIZ



13

AMED BİRİMLERİ

1. Amed- Xarpet yol güzergahında bulunan korucu kulubesi yakıldı.
2. Amed- Kayapınar şilbe mahalesinde düşman la işbirliği içerisinde olduğu tespit edilen Berk Kaval isimli unsurun dükkanı ateşe verildi.
3. Amed Kayapınar Sanayi mahalesinde düşman gözetiminde uyuşturucu satan Arap Hüso lakaplı Hüseyin kaya ya molotoflu eylem düzenlendi.
4. Amed'in Yenişehir mahallesinde, çok sayıda polisin yaşadığı lojmana dönük EYP ile eylem düzenlendi.
5. Amed/Yenişehir Gençlik Merkezi ve Spor İl Müdürlüğüne yönelik EYP ile eylem gerçekleştirildi.
6. Amed/Kayapınar Kuça mahallesinde düşman gözetimi altında uyuşturucu sattığı tespit edilen bir eve yönelik eylem düzenlendi.
7. Amed/Kayapınar İplik mahallesinde uyuşturucu ticareti ve fuhuş yaptığı tespit edilen Mikail isimli şahsın evine yönelik eylem düzenlenmiştir.
8. Amed/Ergani yol güzergahında bulunan DSİ (Devlet su işlerine) ait su motorlarına yönelik eylem düzenlenerek imha edilmiştir. Su motorlarının çevre karakol ve korucu kulübelerinde su verdiği tespit edilmiştir.
9. Amed, Bismil yol güzergahında düşmanın kullandığı bir kulübe ateşe verilmiştir.
10. Amed/ Eğil yol güzergahında faşist akp-mhp hükümetine ait bir konteynır ateşe verilerek imha edilmiştir.
11. Êlîh/Amed yol güzergahında ayyuma ait reklam panosuna yönelik eylem düzenlenmiştir.
12. Amed/Yenişehir Şehitlik mahallesinde düşman ile işbirliği içerisinde olduğu tespit edilen

Mert isimli şahsın depo olarak kullandığı yere eylem düzenlenmiştir.

13. Amed /Yenişehir Ergani yol güzergahı iplik mahallesinde uyuşturucu satıcısı, aynı zamanda düşmanla işbirliğinde bulunan isimli şahsın uyuşturucu sattığı eve dönük eylem gerçekleştirildi.

9

MERSİN BİRİMLERİ

1. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı makine ikmal bölümüne yönelik yakma eylemi gerçekleştirildi.
2. Mersin/ Toroslar Büyükşehir belediyesine ait park bahçeler müdürlüğüne ait kurum yakıldı.
3. Mersin Akdeniz de düşman güçleri ile işbirliği içerisinde olduğu tespit edilen Alperen geri dönüşüm fabrikası yakılarak imha edildi.
4. Mersin Akdeniz Çilek mahallesinde MHP ile işbirliği içinde olduğu tespit edilen Hüseyin Bozkurt isimli şahsa ait tır yakılarak imha edildi.
5. Adana/Mersin yol güzergahında sürekli sa bit duran, ara ara kimlik kontrolü yapan akreptipli zırhlı araca yönelik molotoflu eylem gerçekleştirildi.
6. Mersin/Akdeniz Şevket sümer mahallesi Okan merzeci bulvarı civarında sürekli devriye gezen kobra tipi zırhlı araca pusu kurularak molotoflu eylem düzenlenmiştir.
7. Mersin/Çilek mahallesinde liman gümrüğüne ait olduğu tespit edilen kamyon ateşe verilerek imha edilmiştir.
8. Mersin/Tarsus yol güzergahında bulunan organize sanayi bölgesi binasına ait yere eylem düzenlenmiştir.
9. Mersin/Erdeмли de askeri üniforma üreten tekstil fabrikasına ait depo yakılmıştır.

6

VAN BİRİMLERİ

1. Wan Xaçorta Şehit Demhat " Çetin Temel" için yürüyüş yapıldı.
2. Wan Demiryolu mah. AKP-MHP işbirlikçisi Osman adındaki şahsın evine önce not bırakıp sonrada EYP(el yapımı patlayıcı) ile eylem gerçekleştirmiştir.
3. Wan'ın Düzyol mahallesinde Akp Encümeninin evi, aynı saatlerde aynı mahallede bir işbirlikçinin evi, yine aynı saatlerde Beyüzümü Mahallesinde yine bir işbirlikçinin evi ateşe verildi.
4. Wan Selimbey mahallesinde Akp nin büro olarak kullandığı bina ateşe verilmiştir.
5. Wan da partinin kuruluş yıldönümü vesilesiyle yürüyüş düzenlendi.
6. Wan Köyiçi mahallesinde düşmanla işbirliği yapan Aydın Demir unsurunun evine Eyp ile eylem düzenlendi.

5

ADANA BİRİMLERİ

1. Adana Seyhan ilçesinde AKP faşist rejimin işbirlikçisine ait olan Continental lastik fabrikası ateşe verilmiştir.
2. Adana/Yüreğir semtinde faşist AKP/MHP deskteçisi olduğu tespit edilen şahsa ait tekstil fabrikası yakılarak imha edildi.
3. Adana/Tarsus yol güzergahı üzerinde bulunan , işgalci güçlere erzak taşıyan tır ateşe verilerek imha edilmiştir.
4. Adana Seyhan/Mithatpaşa mahallesinde Adana AKP gençlik kolları başkanı ve uzman çavuş olan Murat isimli unsurun evi yakılmıştır.



EYLEM BİLANÇOSU

5. Adana/Seyhan da AKP-MHP faşist blokunun taşeronluğunu yaptığı tespit edilen Atakan isimli şahsın depo olarak kullandığı tespit edilen işyeri yakılarak imha edilmiştir.

4

İSTANBUL BİRİMLERİ

1. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde evinde uyuşturucu sattığı tespit edilen kişinin evine dönük yakma eylemi gerçekleştirildi.
2. İstanbul Okmeydanı da faşistlere ait bir araç ateşe verildi ve pankart asıldı.
3. İstanbul Okmeydanı semtinde bir bekinin arabası ateşe verildi.
4. İstanbul Okmeydanı örnektepe mahallesinde uyuşturucu satıcısı olan Mahsun isimli unsurun arabasına yönelik eylem düzenlenmiştir.

3

İZMİR BİRİMLERİ

1. İzmir-Bornova da uzman çavuş İsmail Korkmaz'a ait olduğu tespit edilen arabaya yönelik EYP ile eylem yapıldı.
2. İzmir/Bornova da emekli polis Gürkan Yanar ın arabası yakıldı.
3. İzmir - Bornova da düşmanla işbirliği içerisinde olan mesut adlı unsurun arabası yakılmıştır.

2

ANTEP BİRİMLERİ

1. Antep/Urfa yol güzergahında faşist AKP-MHP belediyenin taşeronluğunu yaptığı tespit edilen şahsın iş makinesi ateşe verilmiştir.
2. Antep/Nizip yol güzergahında resmi kurum bünyesinde çalıştığı tespit edilen otobüs yakılarak imha edilmiştir.

5

DiĞER BİRİMLERİ

1. Xarpêt yol güzergahında bulunan Baz İstasyonu ateşe verildi.
2. Batman/Siirt yol güzergahı üzerinde bulunan düşmanın gündüz sürekli kimlik kontrolü yaptığı kontrol noktasına Eyp ve yakıcı madeler ile eylem yapıldı.
3. Urfa/Antep yol güzergahında dinlenme tesisinde bulunan karayolları ibareli TIR ateşe verilerek imha edilmiştir. Kamuya ait olduğu tespit edilen bu tırlar Kürdistan'da karakol yol yapımlarında düşman birliklerinin üslerine asfalt malzemeleri taşıdıkları daha öncede tespit edilmiştir.
4. Ankara da ateşten PKK yazılıp havai fişeklerle 27 Kasım kutladı.
5. Mêrdîn-Qoser de ŞehitDemhat için meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi.



BEN AMARALIYIM

Ben ki,
Ne Turanım ne Arap ne
İran'im. Aşkla hakikati arayan
Özgür İnsanım.
Damarlarımda öz su,
gögümde ak güvercinler
dolaşır. Yanı başımda
coşkuyla akar Fırat.
Ben güneşle yıkanmış
toprağın oğluyum.
Çocukluğum gül ağacına dost,
kitaplara sırdaş...
Dionysos misali dolaşırken
erkekli kızlı, çiçekli kırları,
buldum kendime en ağır, en
pahalı işi. Adı; "Hakikat ve
Özgürlük..."
Doğarken kırmızı ay, yalnız
bir fıstık ağacının dibinde
büyüdüüm. Gençliğim, asma
bahçelerinin iri taneli salkımlı
yüzüdür.
Her sabah göğün mavisine
açılan kuşlar, aşkla konar
oyun dergahıma.



Düşüm bin siyah gözlü zeytin
ağacıdır.

Tarihle beslenmiş, ütopyayla
yaşamışım. Hüznüm, bir sarı
tufan,

acım çiğ damlası gözyaşıdır.
İnsanlığa adanmış kavgam,
hala bir Tanrıçanın bereketli
göğsünden beslenir.

Ben halkım.

Bin dallı bin yıllık ceviz
ağacıyım.

Gecede göğe serplmiş
yıldızların yoldaşyım.

Hem sevdanın hem kavganın
yenilmez gücüyüm.

Bütün çağların özgürlük
gerillasıyım.

Heey ben Amaralıyım
Amaralı!

Ş. Mehmet Sait Üçlü





**YEKÎTIYA CIWANÊN WELATPARÊZÊN
KURDISTANÊ**